

# KERKENNIEUWSDELLEN

48e jaargang nr. 6 zaterdag 15 juli 2017

## HOOFDARTIKEL

Zomertijd Zomaar enkele gedachten op een mooie lange avond. Op 29 juni heeft de katholieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus herdacht. Petrus, een van de eerste discipelen van Jezus en later de eerste van de apostelen. Petra, de rots van de kerk, de patroon van de pausen. Paulus, eerst christenvervolger, later vurig evangelieverkondiger all over the world. Zijn eerste brief aan de Galaten schreef hij in het jaar 49 na Christus; nog voor de Evangelieën geschreven zijn. Indrukwekkend zijn in de Bijbel de geschriften van Petrus en Paulus en tot in onze tijd worden ze intensief bestudeerd. Vooral in de Protestantse kerken hebben Paulus' woorden een zwaar gewicht gelegd op levenswijze en kerkinrichting. Heel anders was hun rol in de katholieke kerk; alleen al de bijzonderheid van hoogfeesten, tot hun eer. Maar denk ook aan hun beschermende rol in het gewone leven. Petrus is patroon van zestien beroepen, onder andere vissers en schippers. Verder nog van schipbreukelingen, boetelingen, belijders en maagden. Hij is patroon tegen diefstal en vijf kwalen. Paulus is patroon van onder andere theologen en zielzorgers en patroon voor vruchtbare velden en regen. Tenslotte is hij beschermheilige tegen angst, kramp en oorpijn. Als je dit allemaal leest, kun je je heel wat af gaan vragen. Wie of waardoor word ik beschermd? We sluiten verzeeringen af, we beveiligen ons tegen diefstal en we gaan met kwalen naar een dokter. Helpen beschermheiligen ons metterdaad en geeft een beeld van Paulus naast je huis vruchtbare gewassen en voldoende regen? Kunnen er werkelijk engeltjes op je schouder zitten, zodat je aan een grote of kleine ramp ontsnapt? Is God je steun en toeverlaat, de rots waarop je bouwt? Het is juli, vakantietijd, een tijd ook voor bezinning. Hoe sta je in het leven? Tenslotte nog een paar oude en wijze weerspreuken: Sint Pieter, helder en klaar, is een goed iemenjaar Is er op Sint Paulus sneeuw of regen, dan komt een mager jaar ons tegen.

*Martha Mulder.*



# HEILIGE BLASIUS



## ZONDAG 16 JULI

### 15e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering /Gezinsviering  
m.m.v. het kinderkoor  
pastor G. Geurts/ Pastor H. Ogink

## DONDERDAG 20 JULI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 23 JULI

### 16e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## ZONDAG 30 JULI

### 17e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastor Z. Nowara

## DONDERDAG 3 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 6 AUGUSTUS

### 18e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
geen koor  
Pastoor M. Oortman

## ZONDAG 13 AUGUSTUS

### 19e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastor T. Escher

## DONDERDAG 17 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 20 AUGUSTUS

### 20e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
geen koor  
Pastor Z. Nowara

## ZONDAG 27 AUGUSTUS

### 21e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## DONDERDAG 31 AUGUSTUS

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## ZONDAG 3 SEPTEMBER

### 22e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering met Kinderwoorddienst  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pastoor M. Oortman

## ZONDAG 10 SEPTEMBER

### 23e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering  
m.m.v. het dames- en herenkoor  
Pater R. van de Vegt

## DONDERDAG 14 SEPTEMBER

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

## LECTOREN EN LECTRICES

23 juli	9.30 uur	W. Velthuis
30 juli	9.30 uur	M. Jansink
6 aug.	9.30 uur	A. Strikker
13 aug.	9.30 uur	B. de Kamper
20 aug.	9.30 uur	G. Dijkman
27 aug.	9.30 uur	E. Cornel
3 sept.	9.30 uur	S. Linderman
10 sept.	9.30 uur	A. Strikker

## VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed afwisselend in de Oude en Nieuwe Blasius.

In de maanden juli, augustus en tot half september zijn er geen doordeweekse vieringen.

## Vakantie:

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat geopend op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

# PROTESTANTSE GEMEENTE



## Zondag 16 juli

10.00 uur ds.J.Bekhof-Smit, Hengelo.  
Jeugddienst  
Oppas: Marleen Meijer  
Nevendienst: geen  
Uitgangscollecte: kerk

## Zondag 23 juli

10.00 uur ds.K.Bergstöm, Avondmaal  
Oppas: Janna Huitink en Marieke Vehof  
Nevendienst: Mariska van der Sluijs  
Uitgangscollecte: kerk

## Donderdag 27 juli

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

## Zondag 30 juli

10.00 uur ds.K.Sluite, Almelo  
Oppas: Thijmen Bakker en  
George Totonij  
Nevendienst: Jikkie Veenstra  
Uitgangscollecte: kerk

## Zondag 6 augustus

10.00 uur ds.K.Sluite, Almelo  
Oppas: Anneke Kuperus  
Nevendienst: Johanna Stronks  
Uitgangscollecte: kerk

## Donderdag 10 augustus

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

## Zondag 13 augustus

10.00 uur ds.K.Sluite, Almelo  
Oppas: Cristina Timmerman  
Nevendienst: Rinske Gerritjans  
Uitgangscollecte: Zending

## Zondag 20 augustus

10.00 uur ds.K.Bergström  
Oppas: Joke Lammertink  
Nevendienst: Anneke Kuperus  
Uitgangscollecte: Kerk

## Donderdag 24 augustus

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

## Zondag 27 augustus

10.00 uur ds.W.in 't Hout, Doorn  
Oppas: Anje Gnodde  
Nevendienst: Pauline Dougle  
Uitgangscollecte: kerk

## Zondag 3 september

10.00 uur ds.G.J.Lambers Heerspink  
10.00 uur Jeugdkerk in De Voorhof  
Oppas: Maaïke Sligt  
Nevendienst: Pauline Dougle  
Uitgangscollecte: PKN Missionair Werk & Kerkgroei

## Donderdag 7 september

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

## Zondag 10 september

10.00 uur ds.P.ten Kleij, Nijverdal  
Oppas: Leanne en Maureen de Groot  
Nevendienst: Rinske Gerritjans  
Uitgangscollecte: JOP (PKN Jeugdwerk)



## 3 KONINGEN KAPEL



**Zondag 16 juli**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

**Vrijdag 21 juli**  
Woord- en Gebed 15.00 uur  
Ds. K. Bergström

**Zondag 23 juli**  
Eucharistie 10.15 uur  
Pastor T. Escher

**Vrijdag 28 juli**  
Geen viering

**Zondag 30 juli**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Mw. M. Mulder

**Vrijdag 4 augustus**  
Woord- en Gebed 15.00 uur  
Mw. M. Mulder

**Zondag 6 augustus**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linde

**Vrijdag 11 augustus**  
Woord- en Gebed 15.00 uur  
Mw. A. v.d. Haar

**Zondag 13 augustus**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Dhr. E. v. Gooswilligen

**Vrijdag 18 augustus**  
Woord- en Gebed 15.00 uur  
Ds. K. Bergström

**Zondag 20 augustus**  
Woord- en Communie 10.15 uur  
Pastor I. Wilbers

**Vrijdag 25 augustus**  
Woord- en gebed 15.00 uur  
Mw. M. Mulder

**Zondag 27 augustus**  
Eucharistie 10.15 uur  
Pastor T. Escher

**Zondag 3 september**  
Woord- en Gebed 10.15 uur  
Pastor M. v.d. Linde

**Vrijdag 8 september**  
Schrift en Tafel

**Zondag 10 september**  
Ziekenzondag 10.15 uur  
Ds. A.J. Snier en M. Rikmenspoel

## SPELREGELS

Hoop; een gedicht dat toegeschreven wordt aan Vaclav Havel; geb. 05-10-1936 overl. 18-12-2011.

Havel was dissident en politicus; de laatste president van Tjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechie in 1989, tot de opdeling van het land in 1993 verschillende staten. Havel behoorde tot de meest moedige en uitgesproken leden van de oost Europese dissidenten en was een van de grondleggers van Charta 77; een beweging voor de verdediging van de mensenrechten, veertig jaar geleden.

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.  
Is ze niet daar, dan is ze nergens.

Hoop  
is een kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop  
is niet voorspellen of vooruitzien;  
het is gerichtheid van het hart,  
verankerd voorbij de horizon.

Hoop  
in deze diepe en krachtige betekenis,  
is niet hetzelfde als vreugde  
omdat alles goed gaat,  
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop  
is ergens voor werken omdat het goed is,  
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop  
is niet hetzelfde als optimisme;  
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.  
Het is de zekerheid dat iets zinvol is  
ongeacht de afloop,  
ongeacht het resultaat.

(Toegeschreven aan Vaclav Havel)

*Johanna Stronks*

### Vrijwillige bijdrage Kerkennieuws

**Ons "Kerkennieuws" is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland!**

Het bestaat het al meer dan **47 jaar** als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan.

- Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
- In Delden wordt het huis aan huis bezorgd door schoolkinderen en vrijwilligers.
- De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 300 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
- De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij

**en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!**

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v.

Gemeenschappelijk Kerkblad Delden. Het is niet meer mogelijk om met een bijgevoegde acceptgiro te betalen, maar als u niet met internet kunt betalen, mag u uw bijdrage ook afgeven aan de medewerkers in De Voorhof Kerkstraat 6 te Delden.

Zij zijn daar aanwezig op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Zij kunnen dan zorgen dat het geld op de bankrekening gestort wordt.

**Met uw steun zal het blad blijven bestaan!**

*Bij voorbaat onze hartelijke dank.  
Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,  
E. Wiessenberg*



## HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team  
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor  
06 – 20453713 Profiel Liturgie  
mjaortman@kpnmail.nl  
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris  
06 – 22469220 Profiel Liturgie  
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal  
werker  
06 – 13609293 Profiel Catechese  
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o.  
06 – 25091377 Profiel Diaconie  
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker  
06 22469405 Profiel Catechese  
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker  
06 – 21483512 Profiel Catechese  
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker Profiel  
diaconie. 06 14406955

### Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend  
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,  
als geen van de pastores op eigen nummer  
bereikbaar is, bellen met het mobiele  
nummer: 06 23 25 44 88.  
Dit nummer is niet voor het melden  
van uitvaarten.

### Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank  
NL24RABO0313302057  
Postrekening Lokatieraad  
NL08INGB0000967063  
Kerkebalans Rabobank:  
NL38RABO0313307431

### VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

### ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden  
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-  
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.  
delden@heiligegeestparochie.nl

### Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck  
Langestraat 78  
7491 AJ Delden  
Geopend maandag t/m woensdag  
van 08.30 tot 15.30 uur  
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur  
Telefoonnummer 074 – 3492212  
contact@pastoraalteam.nl

### WEBSITE

[www.heiligegeestparochie.nl/delden](http://www.heiligegeestparochie.nl/delden)

**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:  
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige  
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**  
H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur  
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

### Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur  
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur  
Woensdagmorgen om 09.00 uur  
Donderdagavond om 18.30 uur  
Vrijdagmorgen om 09.00 uur  
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

### Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur  
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur  
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur  
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur  
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur  
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

### EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.  
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team  
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de  
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan  
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand  
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de  
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1  
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-  
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-  
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Kini Leferink – 21 april – 90 jaar –Borne – w.v. G. Zengerink  
Grada Ros – 1 mei – 89 jaar - Haaksbergen – w.v. A. Koenderink  
Jan Bus-15 mei-79 jaar-de Pol 3-e.v. A. Hudephol  
Dini Bake-19 mei--93jaar-Elisabeth-w.v. W. ter Avest  
Ton Spekrijse-19 mei-73 jaar-Sleutelbloem 63-e.v. H. Muller

### IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Gerard Kemperink – 3 juni – 87 jaar – Stadshagen 30 – e.v. I. Wiggers  
Frans Paalman – 21 juni – 77 jaar – Muldersweg 3 – e.v. A. Hulsman

### KIND LATEN DOPEN?

Doopzondag 5 november 2017

Vorbereidingsavonden:

Donderdag 5 oktober in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.

Donderdag 12 oktober in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.

Tijdsterp 20.00 uur .

Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

### ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wizen te ontvangen kunnen dit doorgeven  
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.  
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee  
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.



Op zondag 16 juli 2017, om 9.30 uur, vindt er in de H. Blasius in Delden een gezinsviering plaats. In deze viering wordt je Christophermedaille gewijd (deze mag je zelf meenemen of kun je in de kerk kopen). Na afloop van de viering is er koffie en ranja en een lekkernij in het kader van "Heel de parochie bakt" zal het smullen worden van al het meegebrachte lekkers.

Als er veel wordt gebakken, delen we dit met de bewoners van het 'St. Elisabeth'.

#### Groot onderhoud kerk

Maandag 3 juli heeft het bedrijf Koninklijke Eijsbouts (klok-kengietery en fabriek van torenuurwreken) in samenwerking met Neco (kraanbedrijf) de 4 Eyson verlichtingselementen in de toren vervangen.

Half augustus gaat fa. Zuthof beginnen met de reparaties van de dakgoten. Verder zij we met de fa. Hofman in overleg over de restauratie van het Angelustorentje.

Na de vakantie wordt ook het voegwerk van de steunberen etc. gecontroleerd en waar nodig gerepareerd.

De versterker van de geluidsinstallatie gaan we vervangen, om de verstaanbaarheid in de kerk te verbeteren.

#### Vrijwilligersavond

De gezellige avond voor vrijwilligers wordt gehouden op 7 september in de blokhut van de scouting in Delden. Houdt deze datum vrij. We hopen u in grote getale te mogen begroeten.

#### De kerk: een 'gemeenschap van leerlingen'

Hoe kijken we vandaag naar de Kerk? Het is sterker dan onszelf: we zien vooral wat er niet meer is. Of we zoeken wat 'nog' bestaat en proberen dat zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden. Doen we daarmee recht aan de zending van de Kerk?

Misschien moeten we de vraag durven omkeren. Wat wil God ons zeggen door de veranderingen die wij meemaken in Kerk en samenleving? Welke nieuwe kansen legt Hij open, niet bij de burens maar juist bij ons? Waartoe daagt Hij ons vandaag uit, als wij zijn leerlingen willen zijn?

*Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen*



#### KOORCANTU ZOEKT

Nieuwe leden!

We zijn een gezellig en enthousiast kerkkoor met een Nederlands- en Engelstalig repertoire. Naast de kerkmuziek varieert dit van Claudia de Breij en Coldplay tot Leonard Cohen en het Ave Maria. We repeteren op maandag van 19:45 tot 21:00 uur in de R.K. kerk in Delden of Hengevelde en drinken daarna gezellig een kop koffie. Eens per maand zingen we een viering en daarnaast verzorgen we een paar keer per jaar een optreden (musical Jesus Christ Superstar of Kerstconcert). We organiseren ieder jaar een feestavond en volgend jaar ons 50-jarig jubileum! Lijkt het je leuk bij Cantu te zingen? Iedereen is welkom en vooral onze mannen kunnen versterking gebruiken! Kom op 18 september 2017 vanaf 19:45 uur op onze open repetitie-avond in de R.K. kerk in Delden (ingang achterzijde kerk) of mail naar [koorcantu@gmail.com](mailto:koorcantu@gmail.com).

We kijken uit naar je komst!

eens weten, wat is dit, waar gaat dit over. Laat ik eerst iets vertellen over Banneux. Banneux is een piepklein dorpje in de Belgische Ardennen, op 9 van de 10 landkaarten zult u het niet vinden zo klein is het. Het ligt op ongeveer 25 km onder Luik, in de buurt van Spa. Wat is er zo bijzonder aan dit dorp. Dit kleine dorpje trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, eigenlijk moet ik zeggen pelgrims. Waarom is dit kleine dorpje zo belangrijk voor al die pelgrims. Het verhaal van Banneux N.O.

Even buiten het dorpje woonde de tam. Becó, zogenaamd niet van het deftigste volk, een groot gezin dat het ook met de godsdienst niet te nauw nam. Toch was het daar waar Maria op 15 jan. 1933 voor het eerst verscheen aan de oudste dochter Mariëtte Becó. Ook van uit Overijssel doen we dat met een 2 daagse bedevaart. Bij de 2 daagse bedevaart stap u dicht bij huis in een van de bussen van ter Beek Reizen. Wij beginnen deze bedevaart met een Heilige Mis in Wijthmen, waarna we een kop koffie drinken. In de buurt van Venray maken wij een pitstop, en reizen daarna door naar Valkenburg, waar we overnachten. !8.00 uur Diner om 20.00 uur avondgebed bij de Grot van Lourdes. Zondag na ontbijt vertrek naar Banneux om 10.30 uur Internationale Hoogmis, 13.30 Kruisweg, 15.00 uur Plechtige ziekenzegening, daarna vertrekken we weer huiswaarts. In het plaatsje Zeeland maken we de laatste stop.

De twee daagse bedevaart is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017 voor deze bedevaart bedragen de kosten met twee personen op 1 kamer: € 135,00 p.p. Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 per persoon. Een annuleringsverzekering is mogelijk, kosten 2 persoonskamer € 8,35, en voor eenpersoonskamer € 10,00. De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,00 p.p. opgave en of inlichtingen t/m 15 september is mogelijk bij:

Dhr. B. Elferink  
074 - 73 70 100  
b.g.g. Dhr. G. van Osnabrugge  
0548 - 363 452

**Miva kerkdeurcollecte**  
**Ontwikkelingshulporganisatie MIVA vraagt met kerkdeur-**  
**collecte aandacht voor veldwerkers in Burkina Faso.**

Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA - collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: 'Brommers voor Burkina Faso, opsporen van de meest kwetsbaren'.

**Vervoer van levensbelang**

Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld.



Het land heeft te kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.

**Veldwerker Bernard**

Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat het ook het beste



vervoermiddel voor hem.

"De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen", benadrukt Bernard.



**24 brommers nodig**

De organisatie van de veldwerkers, OCADES Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. Met het project 'Brommers voor Burkina, op zoek naar de meest kwetsbaren' helpt MIVA hen om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina Faso een nieuwe toekomst.

**MIVA**

Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen. Tijdens het weekeinde van 26/27 augustus kunt u uw gift bij het uitgaan van de kerk in de collectebus doen. Tevens kunt u uw bijdrage ook storten op het banknummer: NL 46 RABO 031.33.63.838 t.n.v. MIVA M.O.V.-groep.

Hartelijk dank.

*M.O.V. Werkgroep MIVA  
Geloofsgemeenschap H. Blasius  
Parochie H. Geest*

**VASTENACTIE**

**Parochie H. Geest**  
**Sectie Diaconie**

Vastenactie 2017  
Eilanden van Hoop in San Salvador

De opbrengst voor de Vastenactie "Eilanden van Hoop in San Salvador" is € 2.415,60 geworden. Van dit bedrag is € 193,75 opgebracht door de kinderen van de Twickelo school. Wij danken de kinderen en u voor dit mooie bedrag.

*Hartelijk dank.  
M.O.V. Werkgroep Vastenactie  
Geloofsgemeenschap H. Blasius*



## Protestantse Gemeente

**Koster:** Mevr. G. Tuitert-Burggraaff  
Kerkplein 2  
7491 BM Delden  
Tel: 3767077  
Email:  
tuitert31@hotmail.com

**Kerkelijk Bureau:**  
Kerkstraat 6 (De Voorhof)  
Tel. 3762369  
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.  
Email K.B.Delden@hetnet.nl

**Correspondentieadres:**  
Protestantse Gemeente Delden  
Steinwegstraat 14. Tel.: 3763868  
Email: scribaPGDelden@gmail.com  
Bankrelaties:  
Diaconie NL08RABO0313306613  
College van kerkrentmeesters:  
NL96RABO0313377391  
Stichting Vrienden van  
De Oude Kerk:  
NL18RABO0313322147  
Vrijwillige bijdrage:  
NL35FVLB0699769221

**WEBSITE**  
[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl)

### IN MEMORIAM Pieter Gijsbertus Bosch

Pieter werd als enig kind in 1922 in Amsterdam geboren. Zijn vader was bij de Vrije gemeente. Deze gemeente heeft Pieter in Hengelo regelmatig bezocht. Na het gymnasium deed hij een opleiding voor accountant. Tijdens een rustkuur wegens TBC ontstond zijn passie voor lezen.

In de oorlog kwam hij in aanraking met een groep jonge mannen, met o.a. Ad den Besten. Deze sprekersgroep kwam ook na de oorlog nog regelmatig bij elkaar. Pieter ging economie studeren en werd accountant. Hij werkte o.a. bij de BATA. Daar kwam zijn uitspraak vandaan: "dat is een Bataprijs", bv. 15,95, 7,99. Hij solliciteerde op een vacature als lector bedrijfsorganisatie aan de UT in Enschede. Het gezin verhuisde naar Delden. Hij was een harde werker en begon aan zijn promotie onderzoek. Zijn vrouw Dicky gaf hem daartoe alle ruimte. Na zijn promotie kreeg hij een aanbod om hoogleraar economie te worden aan de VU in Amsterdam. Zijn nieuwsgierigheid kende geen grenzen. Hij verdiepte zich in alles wat op zijn weg kwam en ging naar alle gespreksgroepen van onze kerk.

Hij vond dat je niet alleen moest consumeren maar ook meer moest doen. Zo kwam het dat Pieter in de Paasnacht van 2005 door 2 predikanten gedoopt werd, te weten ds Wiersma en ds de Vries en toetrad tot de PKN. Graag bezocht hij de diensten en de Kerstbijeenkomsten. Ook was hij onder de indruk van de geschiedenis van de Oude Blasius en gaf rondleidingen.

Zolang hij kon maakte hij elk jaar een grote reis. Eerst met zijn vrouw, later alleen. Maar hij ging ook graag naar zijn lievelingsklooster Maria Toevlucht in Zundert. Hij deelde graag zijn kennis met iedereen die maar wilde luisteren.

Pieter is op de leeftijd van 95 jaar thuis overleden. Dit kon mede door de grote inspanning van zijn dochter Hedianne. Een markant mens is niet meer.  
Bea Geerling

### JAARPLAN DIACONIE 2017

Ondanks dat het jaar 2017 al 6 maanden 'oud' is, willen wij u graag kennis laten maken met ons jaarplan voor 2017. Een aantal activiteiten zijn al uitgevoerd, anderen zullen nog komen. We hebben dit opgesteld aan de hand van het beleidsplan "Verbinden in verscheidenheid" (2016-2020), zodat we dit levend houden en u weet wat u dit jaar vanuit de diaconie onder meer aan activiteiten kunt verwachten. Wanneer u er vragen over hebt lichten wij het graag toe. U kunt daarvoor bij één van de diakenen terecht.

In het beleidsplan "Verbinden in verscheidenheid" zijn drie pijlers waar het kerk-zijn op gebaseerd is:

1. Geloofsgesprek
2. Omzien naar elkaar
3. Een taak in de wereld

Onze activiteiten hebben wij onder twee van de drie pijlers gezet.

### OMZIEN NAAR ELKAAR

#### Digitale nieuwsbrief

Met enige regelmaat zullen wij u dit jaar middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden waar we als diaconie mee bezig zijn. Ook zullen wij u informeren over de diverse organisaties die jaarlijks een gift van ons ontvangen. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Mail dan naar: [charlotte@oudeluttighuis.nl](mailto:charlotte@oudeluttighuis.nl).

### Twenteweek

Elk jaar wordt een vakantieweek (dit jaar van 25 maart t/m 1 april) voor mensen met een lichamelijke handicap en/of kwetsbare gezondheid aangeboden in het Nieuw Hydepark (voormalige F.D. Roosevelthuis) te Doorn. De organisatie hiervan is in handen van een commissie Twenteweek bestaande uit vertegenwoordigers van 9 regionale diaconieën. Door de diaconie Delden worden potentiële vakantiegangers benaderd. Verpleegkundige en andere verzorging (incl. maaltijden) worden verricht door vrijwilligers. In het najaar wordt een reünie georganiseerd in een van de Protestantse gemeentes.

### Paasattenties

Met Pasen (16 april) ontvangen alle gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn, de zieken en diegenen die het afgelopen jaar hun partner verloren hebben een attentie. Er worden door vrijwilligers kaarten beplakt en voorzien van de tekst: "De Protestantse Gemeente Delden wenst u fijne Paasdagen".

### Ziekenzondag

Op zondag 3 september (1e zondag van de maand) krijgen alle gemeenteleden die ziek zijn een attentie. Meestal is dat een plantje met een kaartje.

### Kerstmiddag ouderen

Voor gemeenteleden die 78 jaar en ouder zijn wordt in december een kerstmiddag gehouden in het Hoogspel. De gemeenteleden worden daaraan herinnerd door een aankondiging in het kerkblad en persoonlijke uitnodiging. Alle aanwezige gemeenteleden krijgen een Elisabethbode. De kerstmiddag zal dit jaar gehouden worden op woensdag 13 december.

## EEN TAAK IN DE WERELD

### Avondmaalsproject

Bij elke avondmaalsviering zal dit jaar gecollecteerd worden voor Vrienden van Amani Centre Tanzania, stichting VACT. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van het Amani Centre met financiën en het verbreiden van kennis gericht op de verbetering van de sociale levensomstandigheden en rechten van verstandelijk of geestelijk gehandicapten in de Morogoro-regio, zowel daar als hier.

Voor meer informatie zie

<http://vriendenvanamani.weebly.com/>

### 40-dagen-tijd project

Als 40-dagen-tijd project (5 maart tot en met 9 april) is dit jaar gekozen voor Stichting Kruispunt uit Arnhem. Zij biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over het doel van het leven, hun angsten en onzekerheden laten zien en hun gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

Voor meer informatie zie de website:

[www.stichtingkruispunt.nl](http://www.stichtingkruispunt.nl)

Gedurende de 40 dagen wordt er op zondag voor dit doel gecollecteerd door de diaconie.

### Kerstpakketten minima

Jaarlijks worden in samenwerking met gemeente en overige kerkgenootschappen in de Hof van Twente kerstpakketten samengesteld voor de minima in de Hof. Dit jaar zal de organisatie ervan in handen liggen van de kerk in Markelo.

### Giftenlijst

Aan het eind van het jaar ontvangen een aantal organisaties die zich richten op armoedebestrijding een gift.

### Schuldhulp

Wanneer de diaconie een verzoek krijgt om een financiële bijdrage te leveren voor iemand zodat hij/zij geholpen wordt in een bepaalde situatie dan zal daar gehoor aan gegeven worden. Wij hebben ook contacten met De Omslag in Goor die mensen bij staat wanneer zij hulp nodig hebben om van hun schulden af te komen. Mocht u in uw omgeving geluiden opvangen, denkt u dan ook aan ons. Wellicht kunnen we helpen.

*Namens de diaconie,  
Charlotte Oude Luttighuis  
Secretaris*

### Verantwoording jaarrekening 2016 Diaconie

Op de kerkenraadsvergadering van 24 april 2017 werd de jaarrekening 2016 van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Delden besproken en vastgesteld. Gedurende het boekjaar 2016 dat van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 loopt, waren de totale baten EUR 28.885,-- waarvan EUR 13.747,-- door te zenden collecten en giften. Baten uit onroerende zaken en spaargelden bedroegen in totaal EUR 8.594,--. Het restant van de baten betreft collecten en giften bestemd voor de diaconie alsmede overige baten en bedroegen EUR 6.544,--.

Totale lasten bedroegen EUR 28.944,-- zodat er een negatief exploitatie saldo was van EUR 59,--. Lasten betreffende onroerende zaken en administratie bedroegen in totaal EUR 605,--. Het diaconaal quotum alsmede andere contributies bedroegen EUR 2.005,--. In totaal is er dus EUR 26.334,-- besteed aan diaconaal werk plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd.

Het vermogen van de diaconie bedraagt na onttrekking van het negatief saldo per 31 december 2016 EUR 172.929,--.

Een kopie van deze jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.

*Pieter Vliek  
Penningmeester Diaconie*

## COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

### Opbrengst kerkbalans 2017.

Op 30 mei gaf de Aktie Kerkbalans 2017 met 715 toezeggingen een tussenstand van € 123.675,--. Het College van Kerkrentmeesters is blij dat deze toezeggingen ruim boven de begrote € 115.000,-- uitstegen zijn. Dat danken we ook aan de vele gemeenteleden die hun jaarlijkse bijdrage hebben verhoogd door de plus-actie. We rekenen erop dat die toegezegde plus-bedragen ook worden voldaan.

De kerkelijke bijdragen kunt u voorlopig blijven voldoen op de manier die u gewend was. Dus ook met een acceptgirokaart of door een afschrijving via uw eigen bank, in één of meerdere termijnen. We vragen uw medewerking om in-het-tervolg uw bijdrage(n) bij voorkeur over te maken op het banknummer NL35FVLB0699769221 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Delden. Het College van Kerkrentmeesters heeft het betalingsverkeer ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De SKG verzorgt dit voor veel gemeenten binnen de PKN en mede daardoor zijn de kosten voor onze kerk bij de SKG aanzienlijk lager dan bij de reguliere banken. De SKG heeft tevens tot doel dat PKN-kerken elkaar - via haar - financieel kunnen helpen.

### Acceptgirokaarten blijven (voorlopig).

De eigenaar van de acceptgiro is Currence. Die heeft besloten na 1 januari 2019 voorlopig door te gaan met de verwerking van acceptgiro's. Reden voor dit besluit is het feit, dat met name goede doelen en oudere klanten de acceptgiro nog veel gebruiken. Afhankelijk van de mate van het gebruik in de komende jaren zal besluitvorming over de uitfasering plaatsvinden.

Ook al blijft de acceptgiro voorlopig nog bestaan, het is goed om een open oog te hebben voor andere betaalwijzen. Enerzijds om de geldwerving ook na het definitieve einde van de acceptgiro te laten doorgaan, anderzijds om nu al van een aantal voordelen van de alternatieven te profiteren. De toepassing van automatische incasso en iDEAL kan onze kerkelijke gemeente een flinke werk- en kostenbesparing opleveren.

Dat is toch goed nieuws?

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Wim Weenk*

### Kindernevendienst tijdens de zomervakantie



De zomervakantie komt er weer aan! Eerst nog een mooie jeugd / overstapdienst op 16 juli (zie het bericht hierover in deze Kerkennieuws) en dan zijn de kinderen 6 weken vrij. Ook de leiding van de kindernevendienst is in deze periode grotendeels afwezig. Maar gelukkig hebben we goede vervanging gevonden. De komende zomervakantie is er elke zondag een kindernevendienst. Hartelijk dank voor onze vervangers! En lijkt het jou leuk om ook af en toe een kindernevendienst te doen, met kinderen in gesprek te gaan over de bijbel en het geloof, betrokken te zijn bij de kerstmusical of het paasproject? Neem dan contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leiding. Als je af en toe wilt meedoen, of wilt weten hoe het in zijn werk gaat kun je ook contact met ons opnemen. We informeren je graag over de mogelijkheden. Je kunt ons aanspreken na de kerkdienst, of een mailtje



sturen naar: jikkie.veenstra@gmail.com en/of  
adabruynes@gmail.com  
Hartelijke groeten van Ada, Erica, Jikkie, Mariska, Rinske en  
Tineke

### Versterking voor de jeugdkerk

Beste mensen,  
Wij, Ewout en Erica Bakker, zijn nu sinds 3 jaar de leiding van de jeugdkerk.  
Door alle werkzaamheden merken wij dat wij behoefte hebben aan versterking van de leiding.  
Wil jij weten wat het inhoudt om leiding te geven aan de jeugdkerk, kom een keer langs om het mee te maken. Wij ervaren de jeugdkerk als zeer inspirerend, we leren er elke keer weer van hoe jongeren op een volwassen manier omgaan met geloof en geloofsvragen. Maar aan de andere kant ook nog veel onzekerheid ervaren in hun beleving en ontwikkeling met betrekking tot het geloof.  
Voel jij je aangesproken, wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.  
Groeten, Ewout en Erica Bakker  
erica@bakkerthuis.nl  
06-57344349

### Jeugddienst 16 juli

Dag mensen,  
Graag willen wij, de jongeren en leiding van de jeugdkerk, u allen uitnodigen voor de jeugddienst van 16 juli om 10.00 uur. Dit word een dienst tussen Hemel en Heelal.  
De jongeren hebben een invulling gemaakt die voor jong en oud bedoeld is. Ds. Janneke Bekhof heeft ons de afgelopen maanden begeleid in de tot stand koming van deze dienst, zij is deze zondag ook de voorganger. Matthijs ten Thije zal de muzikale omlijsting verzorgen.  
U bent allen van harte uitgenodigd, mocht u in uw omgeving jongeren en ouderen weten die belangstelling hebben, zijn zij ook van harte welkom!  
De jongeren van de jeugdkerk.

### LUTHER JAAR

#### Inleiding

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg (Duitsland). Van oudsher wordt dat als het begin van het Protestantisme beschouwd. In de komende nummers van Kerkennieuws treft u enige artikelen aan over de betekenis van deze grote kerkhervormer. Landelijk en provinciaal wordt er veel aandacht aan dit Lutherjaar gegeven. Nadere informatie vindt u op de website: [www.500jaarprotestant.nl](http://www.500jaarprotestant.nl).  
Kees Bergström, vz. Kerkenraad Prot. Gemeente Delden

### LUTHER EN CALVIJN

De kerkhervormers Maarten Luther en Johannes Calvijn worden vaak in een adem met elkaar genoemd. Beide mannen vonden dat de katholieke kerk op de schop moest, maar ze waren het niet eens over de manier waarop. IsGschiedenis zet enige verschillen op een rij:

Overeenkomsten Luther en Calvijn  
Maarten Luther (1483-1546) en Johannes Calvijn (1509-1564) hadden weinig overeenkomsten. Sterker nog, ze hadden maar één overeenkomst: hun afkeer tegen de toenmalige katholieke kerk. Over de toekomst van de kerk dachten beiden allebei anders. Luther is de grondlegger van het Lutheranisme; Calvijn de oprichter van de stroming die Calvinisme (bv. Prot. Gemeente Delden PKN) wordt genoemd. Zowel het lutheranisme als het calvinisme is een vorm van het protestants-christelijk geloof, maar er zijn grote verschillen tussen beide stromingen.

Contact met God  
Johannes Calvijn was van mening dat mensen hun lot niet in eigen hand hebben. Al bij de geboorte was volgens hem door God bepaald of iemand na de dood wel of niet naar de hemel ging. Het verloop van



iemands leven kon hier volgens hem niets aan doen veranderen. Het begrip dat je eindbestemming voor je geboorte al bekend is, wordt predestinatie genoemd. Maarten Luther geloofde niet in predestinatie. Hij beweerde namelijk dat mensen wel in de hemel konden komen door veel de bijbel te lezen en door oprecht in God te geloven.

Denkwijze over de vorst  
Luther wilde niet dat een volk in opstand kwam tegen een vorst, want die was door God gekozen. Verzet tegen de vorst zou dus ook verzet tegen de keuze van God zijn. Calvijn was het daar niet mee eens. Hij vond dat er gewerkt moest worden voor het verkrijgen van Gods eer. Hij vond dat kerk en staat gescheiden moesten worden, terwijl Luther juist geen scheiding wilde. Calvijn wilde gezag voor de plaatselijke kerk en de macht van de vorst werd door de calvinisten niet zomaar goedgekeurd. Calvinisten hebben zich in het verleden wel eens verzet tegen de koning.

Organisatie van de kerk  
Luther en Calvijn dachten ook verschillend over de organisatie van de kerk. Beiden waren van mening dat de paus niet de juiste leider kon zijn van de kerk, maar beiden verschilden van mening over wie dan wel de leider van de kerk moest zijn. Luther vond dat bisschoppen de kerk moesten leiden; Calvijn vond dat de kerkenraad het hoogste gezag moest zijn. Deze kerkenraad, consistorie, zou moeten bestaan uit gelovigen uit de elite, doctoren, pastores en ouderlingen. Calvijn vond vooral dat de kerk zichzelf moest besturen.

Brief Calvijn aan Luther  
Luther en Calvijn hebben hun ideeën over de kerk nooit met elkaar besproken, omdat ze elkaar niet hebben ontmoet. Wel zou Calvijn een brief hebben gestuurd maar deze heeft Luther nooit gelezen, omdat hij deze nooit gekregen heeft. Philip Melanchton heeft de brief niet aan Luther laten lezen, omdat hij bang was dat de laatste boos zou worden. Uit de brief bleek namelijk dat Calvijn Luther zag als een geest en dat hij moeite heeft met Luthers karakter (!).

(bron: IsGschiedenis – johan beumer)



Raad van Kerken - Delden

### Raad van Kerken

#### 5 juni, oecumenische pinksterviering.

Op maandag 5 juni, tweede pinksterdag, vond weer de jaarlijkse oecumenische pinksterviering naast de Oude Blasius plaats. Dominee Bergström en pastor Van den Bemt gingen



voor, allebei voor de eerste keer. In een prachtig samenspel gaven zij kleur aan deze mooie dienst. Samen droegen ze zorg, dat alles wat we niet goed vinden, in het vuur verteerde. Velen waren gekomen, mede natuurlijk van wege het mooie weer. Het RK heren en dameskoor, samen met de trompet van Douwe de Vries ondersteunde de dienst, en daar was de organisatie heel blij mee. Ook werd de Kuti bijbel weer overgedragen aan de protestantse kerk, het symbool van de verbondenheid met de Christenen in Kesthely, Hongarije. Het is altijd weer verwarmend, dat na de dienst zoveel mensen

spontaan zorgdragen, dat alles netjes wordt teruggezet. De Raad van Kerken wil deze mooie traditie dan ook nog graag heel lang in stand houden.

*Ype de Jong, secretaris Raad van Kerken Delden.*



### SYMBOLEN IN DE H. BLASIUSKERK

Het vorige artikel ging over de ramen in de H. Blasiuskerk. Behalve het bekijken van de grote voorstellingen in de ramen is het ook de moeite waard eens op de kleine voorstellingen daarboven te letten. In het vorige artikel is daar al even op gewezen. Het zijn vaak symbolen, die daarin afgebeeld staan. Symbolen komen, behalve in de gebrandschilderde ramen, ook geschilderd voor met als voorbeeld de 12 wijdingskruisen. Daarnaast komen ze gebeeldhouwd in hout en steen en gegoten in metaal voor. Bij het artikel in het vorige kerkblad is rechts daarvan als bladvulling het Triomfkruis afgebeeld. Het is niet erg opvallend, maar aan de einden van de armen van het kruis zijn de symbolen van de vier evangelisten te zien. Die symbolen zijn de afbeelding van vier gevleugelde wezens.



De wezens worden in de bijbel genoemd in Ezechiël 1, maar zijn vooral bekend uit de Apocalyps (Openb. 4:7) als de vier wezens rond de troon van God. Ze worden samen ook wel de Tertramorf genoemd. De vier wezens zijn:

- een MENS OF ENGEL voor de evangelist MATTHEÛS mens, omdat hij zijn evangelie begint met de stamboom van Jezus (Mattheüs 1:1-17)
- een LEEUW voor de evangelist MARCUS leeuw, omdat hij begint met Johannes de Doper in de woestijn en in de woestijn leven leeuwen (Marcus 1:2-8)

- een STIER (of een os of een kalf) voor de evangelist LUCAS stier, omdat hij begint met het verhaal van Zacharias in de tempel, waar deze was om te offeren (Luc 1:5-9).

- een ADELAAR voor de evangelist JOHANNES adelaar, omdat deze vogel hoog vliegt en Johannes schrijft over goddelijke hoogten (Joh 1:1-18).

Er is een ezelsbruggetje om dat de onthouden, Dat is het woord "ELSA" voor Engel, Leeuw, Stier en Adelaar. Er wordt er van uitgegaan dat men de volgorde van de evangeliën wel kent.

De vier wezens zijn afgebeeld bovenin de zijramen van het priesterkoor. De vier evangelisten zijn als houtsnijwerk van de preekstoel afgebeeld.

In het middelste raam is bovenin het Lam Gods afgebeeld. Het Lam Gods verwijst naar het offer van Christus (Joh. 1:29).



Ook wordt het Lam soms afgebeeld liggend op het boek met de zeven zegels uit de Apocalyps (Openb. 5 en 6).

In de ramen van de zijbeuken zijn ook enige symbolen afgebeeld. Voorbeelden zijn aan de westkant een kelk met een hostie, wat verwijst naar de Eucharistie, en aan de oostkant een duif en een zwaard. De duif verwijst naar de Heilige geest. Het zwaard verwijst naar gerechtigheid, zoals bij Het Laatste Oordeel.

Zoals reeds aangeduid komen ook in de kerkruimte symbolen voor. Bijvoorbeeld de vis op het bronzen deksel van het doopvont. De vis kan staan voor het water, maar waarschijnlijk voor het Christussymbool. Dit is gebaseerd op het Grieks



woord voor vis, wat in Latijnse letters: "Ichthus" is. Dit staat voor de zin: "Iesous Christos Theou Uios Soter", wat betekent: "Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser".

Op de Paaskaars komen elk jaar vaste symbolen voor. Dat zijn een kruis met vijf nagels, die de wonden van Christus voorstellen. Daarboven staat de letter alfa en daaronder de letter omega. Alfa en omega stellen het begin en het einde voor. Onderaan een bandje met het jaartal aangebracht. Elk jaar wordt een ander symbool toegevoegd, dit jaar druivenranken om het kruis. Druiven staan voor de wijn bij de Eucharistie en Avondmaal.

De vijf kruisjes op de altaartafels zijn helaas niet te zien, omdat daarover een doek ligt. Deze kruisen zijn ook een teken voor de vijf wonden van Christus. De Godslamp is een symbool van de aanwezigheid van Christus in de vorm van een hostie in de tabernakel.

Een andere keer zal verder op de betekenis van symbolen ingegaan worden.



*Dick Schuurin*



Bij de Remonstranten gebeurt altijd wat!

**Zomerontmoetingen**

dinsdag 11 en 25 juli,  
08 en 22 augustus  
van 10.30 - 12.00 uur

Deze zomer zijn er weer een aantal bijeenkomsten gepland voor mensen, die het prettig vinden anderen te ontmoeten. De bijeenkomsten zijn steeds op dinsdagochtenden van 10.30 -12.00 uur.

Dinsdagochtend 11 juli: 'De wereld van de centsprent'

Spreker: Christine Sinninghe Damsté

Christine Sinninghe Damsté zal u meenemen naar de wereld van de centsprent.

Door middel van deze ambachtelijk vervaardigde prenten, meestal houtsneden, kon men voor één of enkele centen in woord en beeld kennis nemen van belangrijke gebeurtenissen. Centsprenten, ook bekend als volks- en kinderprenten, waren bestemd voor een brede doelgroep. In de loop der tijd werden centsprenten steeds meer gebruikt als leermiddel voor kinderen. Tot ver in de 19e eeuw werd met behulp van deze prenten kennis 'ingeprent' over vaderlandse geschiedenis, mythologie, religie, toneel, kinderspelen, beroepen, volksverhalen, sprookjes, vogels, vlinders en bloemen. Hierover zal Christine Damsté het een en ander vertellen en laten zien.

Dinsdagochtend 25 juli: '50 jaar oude films zonder taalgebruik'

Spreker: Jürgen Walther

Jürgen Walther is sinds 2008 lid van de Remonstranten Twente. Hij woont in Münster. Hij is een verzamelaar van Europese korte films van zo'n 50 jaar geleden die hij vertoont met zijn eigen oude 8mm- en 16mm projectors.

Het gaat om Europese korte films, op één na zonder taalgebruik, met uitsluitend beeldtaal.

Jürgen heeft al eens eerder tijdens een zomerontmoeting enkele films vertoont.

Als docent is hij goed in staat boeiend over de beelden te vertellen.

Dinsdagochtend 08 augustus: 'Handwerken, een bijzondere hobby'

Spreker: Hilli Übbing

Onder handwerken verstaat men het zonder machines produceren of herstellen van kleding en siervoorwerpen van textiel. Vroeger werd dit als beroep uitgeoefend totdat de machines werden uitgevonden en daardoor de producten aanmerkelijk goedkoper konden worden gemaakt.

Thans is het „Handwerk“ een hobby, hetgeen voornamelijk door vrouwen wordt uitgeoefend.

Er zijn zeer vele technieken, die elkaar soms ook overlappen. In enige technieken heb ik mij bekwaamd door cursussen te volgen.

Ook heb ik vele reizen door geheel Europa gemaakt en veel mooie handwerken mogen bewonderen. Van de vele technieken wil ik u graag enige voorstellen t.w.:

\* Kruissteekborduren; \* Margeretenspitze

\* Schwälmerstickerei; \* Appenzellerstickerei

\* Kantklossen

Ik zal u iets over deze en aanverwante technieken vertellen en natuurlijk het één en ander laten zien.

Dinsdagochtend 22 augustus: 'Dichteres Elisabeth Eybers'

Spreker: Puck Kooy

Hoe kan ek hierdie hete hart betig

dat hy jou voortaan minder lief moet hê?

Dis makliker om aan die oë lig

en kleur te ontsê.

Elisabeth Eybers werd in 1915 in Transvaal, Zuid-Afrika geboren. Zij kwam in 1961 naar Nederland, in een tijd waarin er weinig waardering bestond voor Zuid-Afrika en het apartheidregime en heeft tot haar dood in 2007 in Nederland gewoond.

Zij schreef gedichten over de liefde, over vervreemding van elkaar, verlangen naar harmonie, ziek zijn, oud worden. Zij mag als een typisch 'vrouwelijke dichter' bestempeld worden. Uit haar gedichten spreekt vaak een soort verwondering over wat haar overkomt. En wat mij betreft zou ik willen zeggen dat zij gevoelens verwoordt waarvoor ik zelf nog geen woorden had gevonden.

In 1987 schreef ik haar: Uw gedichten verwonderen mij en laten mij in mijn eigen diepste zielen-roerselen kijken. Ik heb een jarenlange correspondentie met Elisabeth Eybers mogen voeren.

Eybers heeft een uniek taalgebruik, een persoonlijke vermening van Zuidafrikaans met Nederlands, die het voor Nederlandse lezers heel toegankelijk maakt. Zij is lang de enige Zuidafrikaanse dichter geweest die niet vertaald hoefde te worden.

Mensen lezen gedichten en zeggen dat ze die mooi vinden, maar je kunt ook zeggen: zij lezen poëzie vanwege de therapeutische werking. Zij dichtte 'om in evenwicht te blijven' zoals ze zelf zei. Er ligt veel leed ten grondslag aan haar gedichten, maar haar kunst is gelegen in scherpe, verrassende, lichte formuleringen.

Het werk van Elisabeth Eybers werd met verschillende prijzen beloond, als laatste en belangrijkste prijs ontving zij in 1991 de P.C. Hooftprijs.

Na het verschijnen van haar 'Versamelde Gedigte', 600 verzen in totaal, verschenen er nog eens 250 in zes bundels. Tot haar 90e, twee jaar voor haar dood, is zij blijven dichten.

Het is mij een eer en genoegen om de gedichten van Elisabeth Eybers onder uw aandacht te brengen.

Iedereen is van harte welkom bij deze informele (gratis) bijeenkomsten

Plaats: Remonstrantse kerk, Woltersweg 11, Hengelo.

Data: dinsdag 11, 25 juli, 08 en 22 augustus

Tijd: 10.30 - 12.00 uur.

# JONGLEREN

Voor iedereen, waar je ook bent en heen gaat, een hele fijne vakantie!



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

04-09-2017	16-09-2017	interval 4 weken
02-10-2017	14-10-2017	interval 5 weken
06-11-2017	18-11-2017	interval 4 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar [kerkennieuwsdelden@hotmail.com](mailto:kerkennieuwsdelden@hotmail.com) Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

#### Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

##### 1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

##### 2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

##### 3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

[www.blasiusdelden.nl](http://www.blasiusdelden.nl) en [www.heiligegeestparochie.nl/downloads](http://www.heiligegeestparochie.nl/downloads)

# AUTO-DIENSTEN

#### t.b.v. KERKDIENTEN NIEUWE BLASIUS EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

#### RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1  
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

#### WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

#### Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

#### Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

#### Redactie Kerkennieuws

De redactie van Kerkennieuws bestaat uit : mevrouw W. Velthuis en mevrouw A. ten Buuren van januari tot de zomervakantie en uit mevrouw A.Wiggers, mevrouw I. Viscer en de heer E. Wiessenberg in de periode van de zomervakantie tot en met december.

#### Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



#### KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden

t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL Delden

Uw giften maken dit blad mogelijk!