

KERKENNIEUWSDELLEN

48e jaargang nr. 5 zaterdag 10 juni 2017

MET DE ARMEN OVER ELKAAR OF AAN DE BAK!

Pinksteren ligt achter ons en de liturgische tijd "door het jaar" is begonnen. Daar hoort ook de 'alledaagse' liturgische kleur groen bij. Maar het zou een misvatting zijn dat het nu gedaan is met de feesten. In deze periode van het jaar zijn er een aantal liturgische feesten die in de naburige landen zelfs nog een door-de-weekse vrije dag op levert. Ik bedoel het Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, maar ook Sacramentsdag. Het zijn feesten waar je een beetje aan voorbij gaat, maar ze zijn bedoeld om het mysterie van God te verdiepen.

Het feest van de H. Drie-eenheid gaat over God, die Vader, Zoon en H. Geest is. God is één in drie Personen. "Dat God drievuldig is, weten wij door Jezus Christus: Hij, de Zoon, spreekt over zijn hemelse Vader ('De Vader en ik zijn één', Joh. 10-30). Hij bidt tot Hem en schenkt ons de Heilige Geest, die de liefde van de Vader en de Zoon." (Youcat, 35) Paus Benedictus XVI heeft het eens zo gezegd: "God is niet eenzaamheid, maar volkomen gemeenschap".

En daarna komt het Hoogfeest van het H. Sacrament, Sacramentsdag. In de wereldkerk wordt dit gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren, bij ons op de tweede zondag na Pinksteren. Heel bewust op donderdag om de nauwe band met Witte Donderdag te benadrukken. Het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus dat ons is gegeven om Jezus altijd in ons midden te hebben. Het maakt ons ook bewust dat wij als ontvangers van het Sacrament de opdracht te hebben om het Lichaam van Christus op aarde te zijn: lidmaten van de Kerk die in de wereld een wezenlijk verschil mogen maken.

De tijd door het jaar, is dus allerminst saai. Het daagt ons uit, dat wat wij vieren ook te realiseren: eenheid en dienstbaarheid.

Marc Oortman, pastoor



HEILIGE BLASIUS



ZONDAG 11 JUNI HEILIGE DRIE-EENHEID

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastoor M. Oortman

WOENSDAG 14 JUNI

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

ZONDAG 18 JUNI SACRAMENTS DAG

9.30 uur Eucharistieviering
1e H. Communie
m.m.v. het kinderkoor
Pastoor M. Oortman en
Pastor H. v.d. Bemt

WOENSDAG 21 JUNI

18.30 uur Eucharistieviering
Pastoor M. Oortman

DONDERDAG 22 JUNI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZATERDAG 24 JUNI

18.30 uur Dankviering Communicanten
m.m.v. het kinderkoor
Pastor H. v.d. Bemt

ZONDAG 25 JUNI

12e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.00 uur Kleuterkerk
9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. Cantu
Pater R. van de Vegt

WOENSDAG 28 JUNI

18.30 uur Eucharistieviering
Pastor Z. Nowara

ZONDAG 2 JULI

13e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor
Pater R. van de Vegt

DONDERDAG 6 JULI

19.00 uur Oecumenisch Avondgebed

ZONDAG 9 JULI

14e ZONDAG DOOR HET JAAR

9.30 uur Eucharistieviering
m.m.v. het dames- en herenkoor
Pastor T. Escher

LECTOREN EN LECTRICES

11 juni 9.30 uur S. Linderman
2 juli 9.30 uur A. Strikker
9 juli 9.30 uur H. Spekreijse

VIERINGEN DOOR DE WEEK

Donderdagavond om 19.00 uur Oecumenisch Avondgebed afwisselend in de Oude en Nieuwe Blasius.

In de maanden juli, augustus en tot half september zijn er geen doordeweekse vieringen.

In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat geopend op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.



PROTESTANTSE GEMEENTE



Zondag 11 juni

10.00 uur ds. J. van Pijkeren, Lochem
Oppas: Anje Gnodde
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: Werelddiaconaat

Donderdag 15 juni

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

Zondag 18 juni

10.00 uur ds. A. Braakman, Diepenheim
Oppas: Maaïke Slight
Nevendienst: Jikkie Veenstra
Uitgangscollecte: PKN Binnenlands
Diaconaat

Zondag 25 juni

10.00 uur ds. O. Mulder, Almelo
Oppas: Leanne en Maureen de Groot
Nevendienst: Rinske Gerritjans
Uitgangscollecte: Stichting Vluchteling

Donderdag 29 juni

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

Zondag 2 juli

10.00 uur ds. G. Rohaan-van de Kamp, Bergentheim
Oppas: Florine Scheiberlich
Nevendienst: Ada Bruynes
Uitgangscollecte: JOP (PKN jeugdwerk)

Zondag 9 juli

10.00 uur ds. G. J. Lambers Heerspink
Oppas: Carmen Brouwer en
Marit Lubbing
Nevendienst: Erica Bakker
Uitgangscollecte: kerk

Donderdag 13 juli

19.00 uur Oecumenisch avondgebed

3 KONINGEN KAPEL



Zondag 11 juni

Woord- en Gebed 10.15 uur
Ds. A. J. Snier

Vrijdag 16 juni

Schrift en Tafel 15.00 uur
Ds. A. J. Snier

Zondag 18 juni Vaderdag

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor I. Wilbers

Vrijdag 23 juni

Woord en Gebed 15.00 uur
Mw. M. Mulder

Zondag 25 juni

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor M. v.d. Linde

Vrijdag 30 juni

Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Zondag 2 juli

Woord- en Communie 10.15 uur
Pastor J. Kerkhof Jonkman

Vrijdag 7 juli

Woord- en Gebed 15.00 uur
Ds. A. J. Snier

Zondag 9 juli

Woord- en Gebed 10.15 uur
Ds. A. J. Snier

Vrijdag 14 juli

Woord- en Gebed 15.00 uur
Mw. A. v.d. Haar

Cultuurvrienden Oude Blasius Delden

Laat je raken.

Boudewijn Betzema, verhalenverteller en Troostdichter draagt in de Oude Blasius te Delden voor uit zijn werk als Troostdichter en vertelt hij korte verhalen. Hij wordt begeleidt door ras organist en pianist Ricardo Kabel. Een geliefd organist en pianist in Nederland en Duitsland. Naast soleren begeleidt Ricardo ook diverse koren. Met grote aandacht voor detail draagt hij met zijn muzikale omlijsting van de verhalen en gedichten in 'Laat je raken' bij aan een bijzondere voorstelling waarin zowel verdriet als vertroosting samensmelten tot een ontroerend geheel. Verrassend is de inbreng van José Kabel. Met haar heerlijke lichte sopraan zingt zij een aantal fijnzinnige liedjes. De gedichten van Boudewijn Betzema worden gewaardeerd door hun toegankelijkheid en eenvoud. Betzema heeft twee bundels op zijn naam staan en was van 2015 tot mei 2017 provinciedichter van Overijssel. De Oude Blasius kerk, Kerkplein 3 7491 BM Delden vrijdag 18 augustus 2017 20:00 - 21:00 uur, inloop 19:30 uur € 12,50 per persoon, € 10,00 voor leden COBD



Vrijwillige bijdrage Kerkennieuws

Ons "Kerkennieuws" is een uniek blad in de wereld van de kerkennieuwsbladen in Nederland!

Het bestaat het al meer dan **47 jaar** als een gezamenlijke uitgave van de kerken in Delden, een feit waar wij allen best trots op mogen zijn. Dat kan dankzij de vele medewerkers en de kinderen van de basisscholen, die het Kerkennieuws bij u in de bus doen. Alleen met uw steun kan dit unieke blad blijven bestaan.

- Kerkennieuws verschijnt 10 keer per jaar met een oplage van bijna 3800 exemplaren per keer.
- In Delden wordt het huis aan huis bezorgd door schoolkinderen en vrijwilligers.
- De jaarlijkse kosten zijn ongeveer Euro 12.000, waarvan Euro 10.000 als drukkosten, Euro 1.500 aan portokosten voor de verzending van 300 exemplaren per keer buiten Delden en Euro 500 aan diversen, waaronder een klein presentje voor de schoolkinderen.
- De beide kerken dragen jaarlijks ongeveer Euro 7.500 bij

en de rest van Euro 4.500 komt binnen via vrijwillige giften van U!

U kunt uw financiële bijdrage storten op rekening NL16RABO0313364281 Rabobank Delden o.v.v.

Gemeenschappelijk Kerkblad Delden. Het is niet meer mogelijk om met een bijgevoegde acceptgiro te betalen, maar als u niet met internet kunt betalen, mag u uw bijdrage ook afgeven aan de medewerkers in De Voorhof Kerkstraat 6 te Delden.

Zij zijn daar aanwezig op dinsdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Zij kunnen dan zorgen dat het geld op de bankrekening gestort wordt.

Met uw steun zal het blad blijven bestaan!

*Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Namens alle medewerkers van Kerkennieuws,
E. Wiessenberg*



HEILIGE BLASIUS

Bereikbaarheid pastorale team
Heilige Geest parochie:

mr. M.J.A. Oortman Pastoor
06 – 20453713 Profiel Liturgie
mjaortman@kpnmail.nl
Op maandag niet bereikbaar

Z.P. Nowara Parochievicaris
06 – 22469220 Profiel Liturgie
z.nowara@gmail.com

Drs. Mw. H.Th.Y.M. van den Bemt Pastoraal
werker
06 – 13609293 Profiel Catechese
htymvandenbemt@gmail.com

Mw. C.E.J.M. Timmerman Pastoraal werker i.o.
06 – 25091377 Profiel Diaconie
Carin.timmerman@gmail.com

Mw. C.A.M. Roetgerink Pastoraal werker
06 22469405 Profiel Catechese
pastoraalwerkster.roetgerink@gmail.com

Drs. Hr. H. Ogink Pastoraal werker
06 – 21483512 Profiel Catechese
hogink@heiligegeestparochie.nl

Mw.R. Doornbusch Pastoraal werker Profiel
diaconie. 06 14406955

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend
pastorale hulp nodig hebben dan kunt u,
als geen van de pastores op eigen nummer
bereikbaar is, bellen met het mobiele
nummer: 06 23 25 44 88.
Dit nummer is niet voor het melden
van uitvaarten.

Bankrelaties:

Lokatieraad Rabobank
NL24RABO0313302057
Postrekening Lokatieraad
NL08INGB0000967063
Kerkebalans Rabobank:
NL38RABO0313307431

VERLIEZEN-VERWERKEN

Yns Vreeling, tel. 3762212

ADMINISTRATIE

Langestraat 78, 7491 AJ Delden
geopend dinsdag- woensdag- en vrijdagmor-
gen van 09.00 tot 12.00 uur. Tel. 074 - 3761201.
delden@heiligegeestparochie.nl

Secretariaat pastoraal team

Mevr. B. Horck
Langestraat 78
7491 AJ Delden
Geopend maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 15.30 uur
Donderdag 14.00 tot 15.30 uur
Telefoonnummer 074 – 3492212
contact@pastoraalteam.nl

WEBSITE

www.heiligegeestparochie.nl/delden



**De tijden van de doordeweekse vieringen van de drie parochies:
HH. Jacobus en Johannesparochie, Parochie de Goede Herder en de Heilige
Geest parochie. HH. Jacobus en Johannes Borne / Hertme:**

H. Stephanus Hertme om de week op Donderdag om 18.30 uur
St. Stephanus Borne elke week op vrijdagmorgen om 09.00 uur

Parochie de Goede Herder:

Onze Lieve Vrouwe kerk: elke woensdagmorgen om 09.00 uur
Thabor: elke donderdagmorgen om 09.30 uur
Lambertus basiliek Dinsdagavond om 18.30 uur
Woensdagmorgen om 09.00 uur
Donderdagavond om 18.30 uur
Vrijdagmorgen om 09.00 uur
Zaterdagmiddag om 12.00 uur

Heilige Geest parochie

H. Blasius Beckum elke dinsdagmorgen om 09.00 uur
O.L. Vrouwe kerk Bentelo elke vrijdagmorgen om 09.00 uur
H. Blasius Delden elke woensdagavond om 18.30 uur
HH. Petrus en Paulus Goor elke woensdagmorgen om 09.00 uur
HH. Petrus en Paulus Hengevelde elke donderdagmorgen om 09.00 uur
H. Isidorus St. Isidorushoeve elke dinsdagmorgen om 09.00 uur

EUCHARISTIEVIERING OP MAANDAG

Met enige regelmaat wordt geïnformeerd of er op maandag een eucharistieviering is.
Het is u bekend, uitzonderingen daargelaten, dat de priesters van het pastoraal team
dat verantwoordelijk is voor de parochies De Goede Herder, De Heilige Geest en de
HH. Jacobus en Johannes, op maandag hun vrije dag hebben. Er is navraag gedaan
in omliggende parochies of daar op maandag een eucharistieviering is. Onderstaand
treft u de mogelijkheden voor de maandag aan:

- Iedere eerste maandag van de maand om 19.00 uur in de
H. Antonius van Paduakerk, Grotestraat 148 te Nijverdal;
- Iedere maandag om 17.00 uur bij de Zusters Carmelitessen, Carmelitessenweg 1
te Zenderen;
- In de St. Gregoriusbasiliek, Boddenstraat 78 te Almelo, bijna iedere maandag dan-
wel 's ochtends of 's avonds, hetgeen is na te vragen bij het desbetreffende secreta-
riaat dat te bereiken is onder nummer: 0546-813298.

IN DE HEER ZIJN OVERLEDEN

Kini Leferink – 21 april – 90 jaar –Borne – w.v. G. Zengerink
Grada Ros – 1 mei – 89 jaar - Haaksbergen – w.v. A. Koenderink
Jan Bus-15 mei-79 jaar-de Pol 3-e.v. A. Hudepohl
Dini Bake-19 mei--93jaar-Elisabeth-w.v. W. ter Avest
Ton Spekrijse-19 mei-73 jaar-Sleutelbloem 63-e.v. H. Muller

HET HEILIG DOOPSEL HEBBEN ONTVANGEN

TIES z.v. Charlotte en Dinant Oolbrink
MAREN d.v. Chantal Menger en Mark Bolk
JASMIJN d.v. Cita en Willie Werkman

Kind laten dopen?

Doopzondag 5 november 2017
Vorbereidingsavonden:
Donderdag 5 oktober in de Stefanshof Grotestraat 207 in Borne.
Donderdag 12 oktober in het parochieel centrum Hengeveldestraat 24 in Goor.
Tijdstip 20.00 uur .
Aanmelden bij het pastoraal secretariaat van onze parochie in Delden.

ZIEKENCOMMUNIE

Parochianen die thuis de H. Communie wensen te ontvangen kunnen dit doorgeven
aan het secretariaat . Even bellen of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat.
Tijdens een viering kan er ook de H. Communie voor burens of een familielid mee
genomen worden. Communiedoosjes kunnen bij het secretariaat worden afgehaald.

Van de locatieraad/pastoraatgroep

Op 6 mei 2017 is in de Catharinakathedraal te Utrecht Jesús Mauricio Meneses
Santiago tot diaken gewijd. Mauricio heeft een jaar lang als priesterstudent stage

gelopen binnen onze parochies. Het was een bijzondere eucharistieviering. Hieronder het eerste couplet uit het openingslied.

Wil je opstaan en Mij volgen

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?



Beeld van de goede Herder (ca 300); Vaticaans museum Rome.

De symboliek van Christus als de schaapsherder is gebaseerd op de Bijbelteksten Lucas 15,3-7 en Johannes 10,1-16

Maria beeld



Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag heeft pastoor Oortman een Mariabeeld van de Deldense acolieten gekregen.

In de pastoretuin is een zuiltje gemetseld waarop het Mariabeeld een plaats heeft gekregen. Voor en ter weerszijden van het zuiltje staan bloemen. Het is een mooi plekje geworden,



waar je eens naar toe kunt gaan (vanaf de Langestraat staat het Mariabeeld in de tuin aan uw linkerhand). Op zondag 28 mei heeft pastoor Oortman het Mariabeeld plechtig gezegend. Eenieder die geholpen heeft hartelijk dank.

Maria, zo heel gewoon
en toch zo anders ben jij
met steeds weer nieuwe namen
gevierd, bezongen en vereerd
in eindeloze litanieën
in duizend melodieën
gewoon ... een vrouw
een vrouw van alle tijden
Gebedskaart Kerk en wereld

Sacramentszondag (18 juni 2017)

Sacramentsdag (in Latijnse landen Corpus Christi, in Duits sprekende landen Fronleichnam geheten), is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren.

De feestdag waarop de eucharistie als sacrament van de aanwezigheid van Jezus Christus in de gaven van brood en wijn bijzonder wordt herdacht. Jezus beklemtoont dat Hij niet in de wereld gekomen is om iets te geven, maar om Zichzelf te geven, zijn leven, als voedsel voor wie in Hem geloven. Onze Communie met de Heer verplicht ons, zijn leerlingen, Hem na te volgen.

(...) De liefde van Christus met open hart ontvangen verandert ons, vormt ons om, maakt ons bekwaam lief te hebben niet volgens, de altijd beperkte, menselijke maat, maar volgens de maat van God. En wat is de maat van God? Zonder maat. De maat van God is zonder maat. Alles! Alles! Alles! Men kan de liefde van God niet meten: ze is zonder maat! Zo worden we bekwaam ook lief te hebben wie niet van ons houdt... Dat is niet makkelijk! Want, wanneer we weten dat iemand niet van ons houdt, zijn we geneigd die persoon ook niet lief te hebben. En dat kan niet! We moeten ook beminnen wie ons niet bemint! Ons tegen het kwaad verzetten door het goede, vergiffenis schenken, delen, onthalen. Dank zij Jezus en zijn Geest wordt ook ons leven 'gebroken brood' voor onze broeders. Door zo te leven, ontdekken we de ware vreugde! De vreugde gave te worden....Dat is mooi: ons leven tot gave maken! Dat is Jezus navolgen.

Paus Franciscus, toespraak op het Sint Pietersplein, Sacramentsdag 2014.

Geef je hart

Heer,
geef mij de genade
om mijn medemens te zien
met de ogen van de liefde.
Maak mij nederig
en onbaatzuchtig.
Want alleen langs deze weg
kom ik uit
bij de anderen,
die mijn liefde nodig hebben.

*Toon Hermans
Gebedenboekje (Baarn 2002)*

Eerste Heilige Communie

Op Sacramentszondag (18 juni) vindt in onze kerk de Eerste Heilige Communieviering plaats.

Pastoor M. Oortman en Pastor H. van den Bemt gaan in deze viering voor.

Jan Horck



Verhuisbericht van Pastoor Jan Morren

In ons straatbeeld in Delden is de oude pastoor Jan Morren verdwenen. Pastoor Morren is 95 jaar en hij was wat vergeetachtig de laatste jaren. Hij dwaalde overdag door Delden. Hij is 24 juli 68 jaar priester en hij woonde 30 jaar in Delden. De laatste jaren in de Wieken. Op 21 augustus hoopt hij 96 jaar te worden. Velen hebben hem al gemist in de winkels en in de kerk en vroegen mij naar hem. Vandaar dat ik dit bericht vermeld in het kerknieuws. Helaas ging het niet langer meer en moest hij worden opgenomen in een verpleeghuis. In St. Elisabeth in Delden was geen plaats voor hem en nu woont hij in het Borsthuis in Hengelo, locatie in het Hof, afd. het Weusthag 1, kamer 5, P.C. Borstlaan 123. 7555 SL.



Vanaf 2 mei is hij hier op de gesloten afdeling gekomen. Voor hem en voor ons is het even wennen en ook jammer dat het zo moet gaan. Maar het is een bescherming voor hemzelf. Hij is lichamelijk nog heel gezond alleen laat zijn geheugen hem in de steek.

Hij maakt het goed en heeft zijn vertrouwde meubeltjes nog om hem heen, zo ook zijn foto's. Mocht u hem een kaart willen sturen, dan staat hierboven zijn adres vermeld.

25 jarig priesterjubiläum pastor Zygfryd Nowara

Op zondag 25 juni zal Pastor Nowara zijn 25 jarig priesterfeest in Borne vieren in de Stephanuskerk om 11.00 uur. Aansluitend is er na de viering 'n receptie in de Stephanshof naast de kerk.



50 jarig priesterjubiläum pastoor Jan Kortstee

Op zondag 25 juni viert pastoor Kortstee zijn 50 jarig priesterjubiläum.

De eucharistieviering in de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede begint om 11.00 uur.

Na de viering is er een receptie van 12.30 u tot 15.00 uur



achter de kerk.

Pastoor Kortstee was 9 jaar pastoor in Delden en vertrok na Delden naar Almelo en daarna naar Enschede. Hij is 75 jaar en elk weekend gaat hij nog voor in 'n kerk in Enschede. Hij is nog vitaal en fietst nog regelmatig door de Twickelse bossen en naar Delden toe. Regelmatig is hij nog in Delden en hebben de Deldenaren nog een bijzonder plaatsje in zijn hart.

60 jarig priesterjubiläum Kardinaal Adrianus Simonis

Op zondagmorgen 18 juni viert kardinaal Adrianus Simonis zijn 60 jarig priesterjubiläum in de kathedrale Kerk van Sint Catharina in Utrecht. De viering begint om 11.00 uur. Kardinaal Simonis woont tegenwoordig in Voorhout en is 83 jaar. Gelukkig nog gezond en nog geïnteresseerd bij alle veranderingen binnen de kerk.



Mariabruides/jonkers voor Kevelaar

Zaterdag 2 september 2017 vertrekken we weer met een bus vol bruidjes/jonkers naar Kevelaar, om daar mee te doen aan de jaarlijkse Twentse Processie. Ieder jaar opnieuw doen er namens alle deelnemende parochies kinderen mee, en we hopen dat dat ook dit jaar weer zo zal zijn.

In Kevelaar lopen de bruidjes/ jonkers mee met de intocht, zingen enkele Marialiedjes tijdens de Eucharistieviering en is er 's middags een korte viering speciaal voor hen. Tussendoor is er voldoende tijd om een souvenir te kopen, gaan we samen een patatje eten en we hebben ook een overblijfruimte waar we met eventueel slecht weer spelletjes kunnen doen. Elk jaar opnieuw is het een ontzettend leuke en waardevolle dag. We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen met ons meegaan. Uiteraard zijn ook jongens van harte welkom. Zij kunnen als misdienaar meedoen, maar ook gewoon aansluiten bij de bruidjes/jonkers. De leeftijd ligt tussen 6-12 jaar. We verwachten van de bruidjes dat ze in het wit gaan. Dit kan een jurkje zijn, maar een witte broek met een tuniekje/blouse kan ook. We hebben een aantal witte jurkjes in eigen bezit, dus lenen is ook een mogelijkheid. De jongens zien we graag in een witte blouse/T-shirt zonder opdruk.

De kosten bedragen; €5,-

Opgave kan tot 15 juli 2017 via onderstaande mailadres, tevens voor vragen.

Parochie H.Geest: Nathalie Mensink – ajf.mensink@gmail.com
Parochie De Goede Herder – liedeketenvregelaar@gmail.com





Protestantse Gemeente

Koster: Mevr. G. Tuitert-Burggraaff
Kerkplein 2
7491 BM Delden
Tel: 3767077
Email:
tuitert31@hotmail.com

Kerkelijk Bureau:
Kerkstraat 6 (De Voorhof)
Tel. 3762369
dinsdag van 09.00-11.30 geopend.
Email K.B.Delden@hetnet.nl

Correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Delden
Steinwegstraat 14. Tel.: 3763868
Email: scribaPGDelden@gmail.com
Bankrelaties:
Diaconie NL08RABO0313306613
College van kerkrentmeesters:
NL96RABO0313377391
Stichting Vrienden van
De Oude Kerk:
NL18RABO0313322147
Vrijwillige bijdrage:
NL35FVLB0699769221

WEBSITE
www.blasiusdelden.nl

In memoriam Jenny van der Meer 1951-2017

Jenny van der Meer, de vrouw van onze vorige interim-voorzitter ds Martin van der Meer, is op 4 mei j.l. overleden. Zij was al een tijdje opgenomen in een verzorgingshuis in Almelo. Een ernstige val in het verzorgingshuis heeft zij niet overleefd, na een periode van ondragelijke pijn. Op donderdag 11 mei is ze vanuit de Grote Kerk van Almelo begraven. We wensen Martin van der Meer en zijn kinderen God nabijheid toe in deze verdrietige dagen,
Ds Kees Bergström

In memoriam Liesbeth Bos

Op maandag 15 mei j.l. hebben wij afscheid genomen van een bijzondere vrouw, Liesbeth Bos, drieëntachtig jaar oud. Zij woonde in de Eschmolen 133 alhier in Delden. Liesbeth was krachtig, levenslustig en bemind voor wie haar kennen. Een markante vrouw met een enorme wilskracht en gedrevenheid, en tegelijk ook heel eenvoudig. Geen condoleance vooraf en een uitvaart in besloten kring. Liesbeth was moeder en oma van kinderen en kleinkinderen, die warme herinneringen aan haar koesteren.

Liesbeth leefde het leven op haar eigen wijze, was heel sportief, realistisch en enorm zanglustig. Zingen was haar lust en leven en wat heeft zij in koren en cantorijen gezongen.

Eén koraal, zo vertelde Liesbeth, kon zij niet meezingen. Het slotkoraal van de Johannes Passion, die begint met: 'Ach Heer, laat Uw goede engelen aan het eind van mijn leven mijn ziel in Abrahams schoot neerleggen'. Als Liesbeth, toen ze ziek was, aan deze koraal dacht, kwamen tegelijk de woorden bij haar binnen: 'Dan ga ik op tot Gods altaren, tot U, o bron van zaligheid'.

Liesbeth, geboren en getogen in Rotterdam, was een kind van haar tijd. Een tijd gestempeld door de Tweede Wereld oorlog. Begin jaren zeventig emancipeerde Liesbeth met de culturele ontwikkeling die in Nederland gaande was mee. Grote veranderingen voltrokken in haar persoonlijk leven, maar zij bleef in harmonie met het verleden. Zij besloot uiteindelijk op haar vijftigste te gaan studeren en met haar opleiding en ervaring heeft zij blinden de ogen kunnen openen wat leven werkelijk tot leven maakt en wat zin en betekenis aan het leven geeft.

Daarna volgde een tijd van ontspanning waarbij Liesbeth haar medemens nooit vergat en altijd dienstbaar was.

Liesbeth was een mensenmens, genoot van de contacten die zij onderhield, de natuur, de schepping om haar heen en maakte plannen om er samen met Jan, haar echtgenoot, met camper en mountainbike op uit te trekken. Abrupt kwam daar door een hardnekkige ziekte een einde aan.

Met de woorden van het slotkoraal van Bach vertrouwen wij er op dat God zijn engelen uitgezonden heeft en Liesbeth gelegd heeft in Abrahams schoot.

Het is heel opmerkelijk dat Bach dit slotkoraal heeft toegevoegd na het: 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine'. Rust zacht, gij heilig gebeente'. Bach voegt dit koraal toe om aan te geven: 'de zin van het lijden is opstanding'. Aan het einde van de crematieplechtigheid stonden wij allen op en hebben staande geluisterd naar het slotkoraal van de Johannes Passion. Een gedenkwaardig afscheid van onze dierbare Liesbeth.

ds. GertJan Lambers Heerspink

VAN DE KERKENRAAD...

Visitatie

Door agendaproblemen wordt de eerder aangekondigde visitatie verplaatst naar 12 juli.

Gemeenteleden en werkgroepen die daar prijs op stellen kunnen bij de visitatoren aankloppen. Nadere informatie volgt. Houdt u de website in de gaten: www.blasiusdelden.nl.

De visitatie van 30 mei vervalt dus.

Ds.A.Snier

De protestantse gemeente van Ootmarsum heeft mij gevraagd per 1 september 2017 interim werkzaamheden te verrichten in afwachting van de vorming van een streekgemeente aldaar. Het is een tijdelijke constructie voor 1 of 2 jaar. In die tussenperiode zal mijn collega geestelijk verzorger, Marjolein Rikmenspoel, de taken in Elisabeth/De Wieken overnemen. De werkzaamheden in Goor en Markelo blijven mijn taak. In augustus zal ik de werkzaamheden overdragen. Gelukkig ben ik niet uit de organisatie verdwenen en dus in staat haar met raad en daad bij te staan.

We blijven als gezin gewoon lid van de kerk in Delden en mijn ambt van predikant blijft net als voorgaande jaren verbonden met de kerk van Delden. Daarom zult u mij minimaal een keer per jaar op de preekstoel zien en verder gewoon in de kerk. Met vriendelijke groet,

Ds. Annerie Snier

Vertrek ds Elly van der Meulen

In de kerkdienst van 21 mei heeft onze interim-predikant ds Elly van der Meer afscheid van de protestantse gemeente van Delden genomen. Na een periode van bijna twee jaar waarin zij gewerkt heeft aan verbindend pastoraat en aan een nieuwe start, omdat er na het vertrek van ds Ria de Vries naar een opvolger gezocht moest worden, is er nu een einde gekomen aan haar bemoeienis met Delden. Elly heeft haar sporen verdiend in het vervaardigen van het beleidsplan 'Verbinden in

verscheidenheid' en in de profielschets voor een nieuwe predikant. Op doortastende en kordate wijze heeft zij de kerkenraad en gemeente door woelige wateren geleid. Gelukkig is de storm gaan liggen en kan zij haar werk als bruggenbouwer nu beëindigen. Een bruggenbouwer is een pontifex. Een grote bruggenbouwer is een pontifex maximus, de grootste. Het is één van de titels van de paus. Elly was onze pontifex MAXIMA. Wij zijn haar dankbaar voor haar inzet en werkkraft. Ook persoonlijk zal ik haar missen, omdat wij in grote collegialiteit hebben kunnen samenwerken. In formele zin wordt haar werk overgenomen door ds Wim de Jong uit Goor. In praktische zin neem ik als invaldominee de werkzaamheden en verantwoordelijkheden over totdat er een nieuwe dominee is.



Ds. Kees Bergström

Afscheidsinterview

Ds. Elly van der Meulen: PKN-gemeente kan vooruit kijken. Ze heeft inmiddels in een dienst afscheid genomen van de PKN gemeente Delden en al vele handen geschud: ds. Elly van der Meulen. Tijd voor een afscheidsinterview in het Kerkennieuws.

In augustus 2015 maakte ze kennis met de kerkelijke en burgerlijke gemeente Delden. Er lag een hulpvraag vanuit de PKN-gemeente voor een interim-predikant. Dat is een predikant die naast alle 'normale' kwalificaties een postdoctorale opleiding met vooral veel managements-aspecten heeft gevolgd. Bij haar eerste bezoek raakte ze geïmponeerd door de mooie stad en boerderijen in de omgeving. Het Kerkplein met pastorie omschrijft ze als een Anton Pieck-plaatje. Maar daarvoor kwam ze niet naar Delden.

Om alle aspecten van de PKN-gemeente te leren kennen stond ze na een eerste kennismaking aan de vooravond van een uitgebreid programma; overleg met het Moderamen, het formuleren van de hulpvraag, praten met de kerkenraad, het bestuderen van alle relevante stukken, het opzoeken van sleutelfiguren in de gemeenschap, kortom veel praten en vooral veel luisteren. Dan wordt duidelijk dat er een beleidsplan op tafel moet komen waarin de gemeente de contouren op papier zet voor de toekomst van de gemeente. "Een dergelijk beleidsplan moet echt uit de gemeente zelf komen, uiteindelijk moeten ze zelf alle problemen oplossen. In een dergelijke fase zie je altijd dat er mensen boven komen drijven die vooruit willen, capabel zijn en gaan staan voor de voor de kerk en haar toekomst," aldus Elly van der Meulen. "Dan is het tijd om een commissie samen te stellen en daarin moet je een goede mix van mensen uit je gemeente hebben; doeners, denkers, creatievelingen, realisten en het moet een afspiegeling van de totale gemeente zijn. Die commissie moet je de tijd geven om te broeden en te reflecteren. Als interim predikant faciliteer je en geef je de commissie de nodige ruimte om een eigen weg te vinden. Opvallend was de gespreksronde met alle vrijwilligers. Daaruit bleek hoeveel vrijwilligers er binnen onze gemeente zijn, dat er veel mooie dingen gebeuren maar dat men van elkaar niet altijd weet waarmee men bezig is."

Na een aantal maanden is er een conceptbeleidsplan op tafel gelegd. Dat is gepresenteerd op een aantal gemeenteveningen. Daarna zijn alle reacties verwerkt en kon het plan naar de kerkenraad die het vervolgens heeft aangenomen. "Nu is het zaak om het plan op tafel te houden en te borgen binnen de kerkelijke gemeenschap. In het plan zijn de nodige evaluatiemomenten ingebouwd maar het is ook zaak om continu

naar voren te kijken en de zaken voortvarend aan te pakken zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen" zo is de overtuiging van Elly van der Meulen.

Een tweede taak die haar is gesteld, is de weg te plaveien voor een beroepingscommissie voor een nieuwe predikant. Natuurlijk moeten er mensen worden gevonden die deze taak op zich willen nemen maar een dergelijke commissie moet ook geschoold en begeleid worden. Dat is inmiddels gebeurd en de commissie is nu zelfstandig met het invullen van haar taak begonnen.

Nu haar opdracht in Delden er op zit is er natuurlijk de finale vraag: Is de PKN-gemeente Delden klaar voor de toekomst? Elly van der Meulen is daarin erg duidelijk: "De gemeente heeft een nieuwe weg gevonden. De geschiedenis is niet uit te poetsen maar de blik is nu op de toekomst gericht. Daarin zijn nu al mooie stappen gezet. Er is een duidelijk verlangen naar nieuwe dingen, de betrokkenheid is groot en al met al is het een gemeente vol potentie."

Hoe gaat ze nu zelf verder naar haar periode in Delden? "Het is nu wachten op een volgende opdracht ergens in noordoost Nederland. Het aantal interim-predikanten in Nederland is gering maar de vraag naar deze mensen is groot." De blik in haar ogen verraadt dat er al aan haar toga is getrokken.

Terugblik van de voorzitter

Bijna een jaar geleden mocht ik uit de handen van ds Martin van der Meer de voorzittershamer overhandigd krijgen. Hij was een tijdlang zoek geweest, totdat onze gewaardeerde kosteres Gerrie Tuitert hem terugvond bovenop de afzuigkap, onder het vet en de stof. Dat is het begin geworden van veel goeds. Het begon er mee dat Dick Schuuring het nodig vond een nieuwe voorzittershamer te maken.

De beleidsplancommissie had onder de voortvarende leiding van ds Elly van der Meulen inmiddels een gedegen beleidsplan op tafel gelegd met de titel 'Verbinden in verscheidenheid'. Het gaat daarin om drie speerpunten: geloofsgesprek, ontmoeting en dienst aan de samenleving. Ik onthoud ze altijd gemakkelijk aan de drie beginletters: g-o-d ! Midden in de zomer op 24 juli mochten de gemeenteleden er in een kerkdienst op reageren. Het beleidsplan wordt met vreugde geaccepteerd. Iedereen ging er hard mee aan het werk. Het geloofsgesprek in het pastoraat en de werkgroep Eredienst werden natuurlijk gewoon voortgezet, maar er kwamen ook nieuwe dingen. Een inloopochtend, eerst op donderdag, later op dinsdag, en de vergaderingen worden tegenwoordig geopend met een geloofsgesprek, de zogenaamde interactieve openingen. Er is een zondagsbrief gekomen. Allemaal zaken die bedoeld zijn om de onderlinge communicatie en ontmoeting te bevorderen. Daar hoort ook het nagesprek in het koor van de kerk bij. Een ander nieuw initiatief is het vaker gebruik maken van lectoren. Hoewel dat met veel gastpredikanten niet altijd gemakkelijk te organiseren is.

Ook beleidsmatig is er veel werk verzet. Gerrit Hoekstra nam ontslag. Er moest een nieuwe cantor – organist komen. Aanvankelijk gingen we daar zeer voortvarend mee aan de slag totdat bleek dat we geen toestemming kregen een 120% predikant te mogen beroepen, zelfs geen 100%. Tot onze grote spijt moesten we de sollicitatieprocedure voor een nieuwe organist afgelasten. Alle hens aan dek om tenminste een 100% predikant te bewerkstelligen. Dat is uiteindelijk gelukt.

Op 7 februari kregen we bericht dat we een 100% dominee mochten gaan zoeken. Inmiddels was er op 24 oktober een gemeentemiddag en –avond gehouden om de gemeenteleden te vragen welke wensen en verwachtingen zij hadden voor een nieuwe dominee. Daar kwam een waaier van ideeën uit. Met al die ideeën is de profielschetscommissie aan de slag gegaan. Een van de dingen die uit hun gesprekken naar voren kwam, was de vraag of het niet verstandig was de vacature door twee dominees te laten vervullen. Dat heeft veel discussie opgeleverd, maar uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten de beroepingscommissie te vragen om op zoek te gaan naar een ervaren, allround predikant voor 100%. De gemeenteleden ontvingen dit bericht met applaus. Doordat we aanvankelijk geen toestemming kregen voor een 100% predikant is er ook besloten over te gaan tot de actie Kerkbalans Plus. Als u een 100% dominee wilt, overweeg dan of u iets extra's aan Kerkbalans kunt doen, vroegen de kerkrent-

meesters. Deze actie is goed aangeslagen en de terugloop van de financiële bijdragen is gestopt. Er is voor zo'n 10% meer toegezegd.

Omdat onze gekwalificeerd organist vertrok, moesten er noodmaatregelen genomen worden. Gelukkig was Matthijs ten Thije beschikbaar de honneurs waar te nemen. We hebben nu een overgangperiode afgesproken, waar in Matthijs twee keer per maand speelt en verder werken we met gastorganisten. In de veertigdagentijd vroeg de diakonie om aandacht voor een daklozenproject in Arnhem. Connie Vliek, de vrouw van onze diaken Pieter Vliek, werkt daar als pastor en vertelde vele malen in de kerkdienst over haar ervaringen daar. Nu is er besloten dat een groep Deldenaren een paar keer gaat koken voor de daklozen in Arnhem. Buiten de kerk om is er een nieuwe vereniging ontstaan die als vervolg op Concerten bij Kaarslicht concerten gaat organiseren in de Oude Blasius met het accent op jonge musici. Op 6 mei was het eerste concert, waar ook de nieuwe vleugel in gebruik genomen werd. Met het vertrek van Gerrit Hoekstra kwam er ook een einde aan de cantorij. De leden vonden het jammer dat Gerrit wegging, maar wilden mede gezien hun leeftijd, niet meer doorgaan. In plaats van de cantorij is de kerkenraad van plan zo'n vier keer per jaar een koor van elders uit te nodigen.

Als we dit geheel overzien is er dit jaar veel werk verzet en zijn er ook veel nieuwe initiatieven genomen, die over het algemeen zeer geslaagd genoemd mogen worden. Als je dan bedenkt dat het 'gewone' werk gewoon doorging, met zijn bezoeken, de bloemen, de contactmiddagen, hebben de vele medewerkers van onze gemeente wel een compliment verdiend. Ds Elly van de Meulen, die op 21 mei voor het laatst in Delden voorging, moet hier zeker genoemd worden. Zij heeft met veel daadkracht en doorzettingsvermogen onze gemeente geholpen nieuwe wegen in te slaan. Elly bedankt. U allemaal bedankt!

Ds. Kees Bergström, voorzitter

Bericht van de beroepingscommissie

In de afgelopen periode is de beroepingscommissie met enthousiasme en veel goede zin van start gegaan. Na onze installatie hebben we een cursus beroepingswerk gevolgd, gegeven door ds. Elly van der Meulen. Daarbij hebben we veel over het beroepingswerk geleerd, maar ook elkaar beter leren kennen. Met deze inhoudelijke basis kunnen we nu echt van start gaan. We hebben een helder stappenplan opgesteld, en nu de profielschets voor de nieuwe predikant door de Kerkenraad op 23 mei definitief is vastgesteld, begint de daadwerkelijke zoektocht. In deze uitgave van Kerkennieuws staat ook een oproep om – indien u iemand weet of kent – kandidaten aan te dragen die voldoen aan deze profielschets. Daarnaast wordt er ook een overzicht van mogelijke kandidaten opgevraagd bij het mobiliteitsbureau van de protestantse kerk Nederland.

Vervolgens gaan we aan de slag met de vacaturetekst, die definitief wordt vastgesteld door de kerkenraad. Na deze vaststelling zal de tekst in landelijke bladen verschijnen. Dit zijn onder meer dagblad Trouw en enkele kerkelijke bladen. De meeste geschikte periode om dit te doen is aan het eind van de zomervakantie (begin september). Na openstelling van de vacature maken wij een selectie uit de brieven en de aangedragen kandidaten. Deze selectie vindt plaats aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, gebaseerd op de profielschets. Daarna begint een periode van gesprekken en horen. Bij een gunstig verloop van deze stappen, hopen wij voor december 2017 de kerkenraad te kunnen adviseren over de meest geschikte en passende kandidaat voor onze gemeente.

Het is best een lange periode vanaf het instellen van de beroepingscommissie tot de daadwerkelijke voordracht, en dan is dit ook nog een optimistische planning. Mochten de gesprekken en het horen van kandidaten meer tijd in beslag nemen, dan kan dat gevolgen hebben voor de planning. We doen ons uiterste best om het proces vlot, maar vooral ook goed en zorgvuldig te laten verlopen.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u altijd bij één van de leden van de beroepingscommissie terecht. Hartelijke groet van de beroepingscommissie (in alfabetische volgorde): Diny Doornbos, Anje Gnodde, Frits de Groot, Ada

de Jong, Tineke Lantink (vz), Marc van der Sluijs (secr.) en Erik Versteeg.



De kerkenraad heeft de profielschets voor de nieuwe predikant in onze gemeente op 23 mei jl. definitief vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt vervolgens de vacaturetekst opgesteld. Maar voordat deze tekst in kranten en kerkelijke bladen zal verschijnen, vindt de beroepingscommissie het belangrijk om van u te horen of u mogelijk geschikte kandidaten kent. De kandidaten moeten uiteraard wel passen bij de profielschets. Uw suggesties, met (korte) motivatie, kunt u voor maandag 3 juli sturen naar de secretaris van de beroepingscommissie, Marc van der Sluijs. Dit kan per mail: marcvandersluijs@kpnmail.nl of per post: Schipbeek 10, 7491 MB te Delden.

Giften

Via een wijkcontactpersoon een gift ontvangen van 10 euro. Hartelijk dank daarvoor.

*Namens het College van Kerkrentmeesters.
W. Weenk*

Verhuizing

Op 13 en 14 juni as. hopen wij te verhuizen naar Almelo. Ons nieuwe huis is dan zo goed als klaar en het is mooi geworden! Het was fijn dat we de pastorie aan het Kerkplein nog een paar maanden konden huren om de verhuizing voor te bereiden. Ons nieuwe adres: Noordikslaan 28, 7602 CD Almelo. Tel nr: 0620975153. Wanneer u eens in de buurt bent: van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Ria de Vries, Gerrit Hoekstra.

Inleiding

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg (Duitsland). Van oudsher wordt dat als het begin van het Protestantisme beschouwd. In de komende nummers van Kerkennieuws treft u enige artikelen aan over de betekenis van deze grote kerkhervormer. Landelijk en provinciaal wordt er veel aandacht aan dit Lutherjaar gegeven. Nadere informatie vindt u op de website: www.500jaarprotestant.nl.

Kees Bergström, vz. Kerkenraad Prot. Gemeente Delden

500 jaar Reformatie

Lutherse Kerken

Lutherse kerken moeten beschouwd worden als gemeenten die de belijdenisgeschriften of in elk geval de Augsburgse Confessie onderschrijven. De grootste Lutherse Kerken vindt men in Noord Europa, Duitsland en de Verenigde Staten. Sterk groeiend is de opkomst van de Evang.Luth. Kerken in Afrika en Azië. (India, Indonesië).

In de Noord-Europese landen zijn het staatskerken. Zij worden over het algemeen episcopaal (bisschoppelijk) bestuurd, maar synodes en kerkenraden hebben medebeslissingsrecht. Al deze kerken zijn typisch volkskerken en zij hebben door het ontbreken van een echte reformatiestrijd zeer veel tradities bewaard.

In Duitsland heeft zich het 'Landesherrliche Kirchenregiment' ontwikkeld. Luther zag de vorst bij het in gebreke blijven van de kerkleiding als de eerste aangewezen om de kerkelijke organisatie ter hand te nemen. Na de Tweede Wereldoorlog vormden de landskerken verschillende concentraties van kerken: de Evangelische Kirche (EKD) is de grootste.

De Evangelisch Lutherse Kerk (ELK) in het Koninkrijk der Nederlanden is een kerkgenootschap in Nederland. De eerste plaatselijke Lutherse congregatie werd in de 16e eeuw gesticht; zo houdt de Lutherse gemeente in Amsterdam het jaar 1588 als stichtingsjaar aan. De landelijke organisatie 'Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden' werd in 1818 opgericht. In Nederland behoort de Evang.Lutherse Kerk tot de kleine kerken, al heeft Luther ook buiten deze kerk veel invloed uitgeoefend op het ontstaan van het Nederlandse Protestantisme. Over het algemeen is er veel wederzijdse beïnvloeding geweest en in allerlei oecumenisch werk is door lutheranen een flink aandeel geleverd. Belangrijk was de consensus met de toenmalige Hervormde Kerk inzake het Avondmaal, waarbij besloten werd tot intercommunie en inter-celebratie. In de jaren '80 werd door de Lutherse Kerk een doopovereenkomst gesloten met de Rooms-Katholieke Kerk.

Sinds in 2004, de Protestantse Kerk in Nederland een feit is, zijn alle Lutheranen ook lid van de PKN. De EL-Kerk had toen ongeveer 12000 aanhangers. Op de wereldschaal zien wij dat er nu ongeveer 70 miljoen Lutheranen zijn. De leiding van het kerkgenootschap ligt in handen van een, eenmaal in de vier jaar, gekozen eigen lutherse synode; wel zijn de taken van de synode aangepast omdat nu veel zaken op PKN-niveau geregeld worden. De leiding van de gemeenten ligt in handen van de kerkraden.

Ook in **Twente** kennen wij de **Evang.Lutherse Gemeente Zutphen**. Deze gemeente bestaat al sedert september 1694 en is dus al meer dan 300 jaar actief. Het is een gemeenschap die op basis van het Evangelie van Jezus Christus een missie wil vervullen: vieren - dienen - delen en leren. Zij telt ongeveer 100 leden die in de stad Zutphen en het oostelijk deel van Gelderland en Overijssel wonen. Elke zondag om 10.15 uur worden in de kerk in de Beukerstraat in Zutphen diensten gehouden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kopje koffie of thee. Een tweede 'preekplaats' is Tweekelo. Een derde 'preekplaats' waar de leden van de voormalige huisgemeente Twente maandelijks bijeenkomen, is de Lebuiniskapel, aan de Dorpsmatenstraat in Hengelo, eenmaal in de maand (zie hiervoor achter in ons eigen 'Kerkennieuws Delden'. (johan beumer)

Lutherse symbolen

Zwaan: De zwaan is een symbool dat in vele Lutherse Kerken terug te vinden is. Deze gracieuze watervogel siert windwijzers, orgels, gevelstenen en gebrandschilderde ramen. Het symbool van de zwaan is onlosmakelijk verbonden met het Lutherse geloof. Al tijdens Luthers leven werd de zwaan als symbool voor het lutheranisme populair. Op titelbladen van Bijbels en gezangboeken werd de zwaan afgedrukt. De ronde Lutherse Kerk in Amsterdam kreeg in 1671 als eerste Lutherse Kerk een zwaan als windwijzer. In de vroege ontwikkeling en vestiging van de Lutherse gemeenschap fungeerde de zwaan als confessionele signatuur voor de Lutherse identiteit. Later werd de zwaan ook geïntegreerd in het interieur van de Lutherse Kerken. De zwaan van Luther is ook nog terug te vinden in het oude rijmpje:

*De Calvinisten hebben een haantje
De Lutherse hebben een zwaantje
De Rooms hebben een kruisje
De Mennonieten (Doopsgezinden) een houten huisje*

Lutherroos: De Lutherroos of Lutherzegel is een wereldwijd symbool voor het Lutheranisme. Het was oorspronkelijk een persoonlijk zegel ontworpen door Maarten Luther als een uitdrukking van zijn theologie en geloof waarmee hij zijn autorisatie gaf aan zijn correspondentie. (bron : Wikipedia – johan beumer)



Ramen in de H. Blasiuskerk

In alle vensters van de H. Blasiuskerk zijn gebrandschilderde ramen aangebracht. Meestal loop je daar als kerkganger of kerkbezoeker achteloos aan voorbij. Het hoort bij de kerk. Maar dat is niet altijd zo geweest. Het is met één gebrandschilderd raam in het priesterkoor begonnen. Dat was in 1901, dus 28 jaar na het gereedkomen van de kerk. Dit is meteen ook het meest bijzondere raam door de afbeelding van de "Aanbidding van het Heilig Sacrament". De gouden monstrans uit de zestiende eeuw is afgebeeld, deze wordt aanbeden door een priester, waarschijnlijk pastoor Groeningen.



Het tweede raam van de kerk is het raam achter het hoofdorgel. Dit is aangebracht een jaar voordat het Maarschalkerveerd orgel geplaatst werd. Dat neemt helaas het zicht op het raam voor een deel weg. Het raam is daardoor niet erg opvallend en wordt hoofdzakelijk gezien terugkijkend uit het midden van de kerk, dus bij het verlaten daarvan. Het werd

in 1912 geschonken door Antonette Bernarda Gerritsen. Het is ontworpen door de glazenier Otto Mengelberg en gebrand door Hein de Vos. De afbeelding bestaat links uit de H. Cecilia, zittend voor het orgel. Ze is de beschermheilige van (kerk)



muziek. Rechts is St. Gregorius aan een schrijftafel te zien. Ze worden geflankeerd door twee engelen.

Het duurt daarna weer jaren voor de volgende ramen geplaatst worden, dat is in 1920 - 1921. Dat zijn de twee keer drie ramen links en rechts van het middelste raam van het priesterkoor. Ze laten twee tafereelen boven elkaar zien. Let ook op de afbeeldingen in de spits van de ramen. In het middelste raam is dat het "Lam Gods" en in de ramen links en rechts zijn dat de symbolen van de vier evangelisten. De ramen zijn gemaakt door Henricus Kocken. Die maakte twee jaar daarna de drie ramen in de doopkapel en de drie ramen in de Mariakapel. Deze ramen zijn al kleuriger dan de ramen in het priesterkoor.

Weer vier jaar later, in 1927, werden bij de zijaltaren ramen aangebracht, bij het Maria-altaar één raam en drie "blinde" ramen en bij het altaar van de H. Familie drie ramen en één "blind" raam. Een "blind" raam is een dichtgemetseld raam, dat beschilderd is in dezelfde stijl als de gebrandschilderde ramen. Deze ramen zijn nog weer kleuriger uitgevoerd.

Dan duurt het 65 jaar voordat de laatste twaalf vensters van glas-in-loodramen worden voorzien. Dat is in 1992. Twee ramen komen uit de kapel van het voormalige R.K.-ziekenhuis in Zwolle. Eén is geplaatst boven de oorspronkelijk koorzolder voorstellende "Salomon oordeelt over de dode baby van twee vrouwen" en één boven het warmte-inlaatrooster in de westelijke muur met de voorstelling "De jonge Jezus in de tempel". Het raam boven de koorzolder is helaas ook weinig opvallend omdat het ver naar achteren geplaatst is.

De andere tien ramen komen uit de H. Martinuskathedraal in Groningen en stellen de tien geboden voor. Ze zijn vervaardigd in het atelier van de glazeniersfamilie Nicolas. In

een aantal ramen staat de inscriptie: "F. Nicolas en Zonen Roermond". Deze H. Martinuskerk is in 1895 gebouwd en de ramen zijn in de tiende jaren van de 20ste eeuw aangebracht. De kerk is in 1962 gesloopt en de ramen zijn opgeslagen bij Atelier de Boer in Leeuwarden. Via het bouw bureau van het Bisdom zijn ze in 1991 door de H. Blasiusparochie aangekocht, omdat ze bijna dezelfde afmetingen hadden als de vensters in de kerk. Sommige ramen zijn aangevuld met stukken van gekleurde glaasjes. Onder de voorstellingen staat geschreven, wat de afbeelding voorstelt. Het eerste raam, dat zich links vooraan in de zijbeuk bevindt, heeft een banderolle met de tekst: "Ik ben de Heer uw God", de inleidende zin bij de tien geboden. Deze zijn vervolgens linksom in de ramen aangebracht. De ramen zijn in zestien afleveringen uitgebreid besproken door Zeno Kolks in het Deldens Weekblad van januari tot mei 1999. Dat was helaas nog in de tijd, dat er in zwart-wit gedrukt werd. Maar de meeste van de lezers zullen deze bladen niet meer hebben. Afdrukken zijn nog aanwezig in het boek van de kerkwachten.

In het grote venster in de toren zijn gebrandschilderde ramen met figuratieve patronen aangebracht.

Het zou te ver voeren voor dit artikel de voorstellingen van alle ramen te bespreken. Bij de meeste ramen staat daarin beschreven, wat uitgebeeld is.

De foto's bij dit artikel zijn een detail uit het oudste raam met de aanbidding van het sacrament en het raam achter het orgel.

Dick Schuuring



JONGLEREN

Om te doen

Groene vingers!

Houd jij er van om in de tuin bezig te zijn?

Of juist helemaal niet?

Als je goed met planten om kunt gaan, zeggen de mensen dat je groene vingers hebt.

Met deze tuinkers krijgt iedereen groene vingers!

Wat heb je nodig?

*een grote pot of schaal met aarde

*tuinkerszaadjes

*een planten spuit

Hoe krijg je groene vingers?

-Leg je hand in de aarde en druk hem even stevig aan, zodat de afdruk van je hand goed zichtbaar is.

-Strooi nu de zaadjes in de afdruk van je hand en spuit de aarde voorzichtig een beetje nat.

-Kijk elke dag goed naar de tuinkers, en zorg ervoor dat de aarde altijd een beetje vochtig blijft.

Binnen een paar dagen heb je groene vingers!

Bron: Alef, nr. 4 – mei 2017



INLEVERDATA en BEZORGDATA van de volgende nummers:

03-07-2017	15-07-2017	interval 9 weken
04-09-2017	16-09-2017	interval 4 weken
02-10-2017	14-10-2017	interval 5 weken

Wilt u uiterlijk op de betreffende **maandag vóór 18.00 uur** uw kopij mailen naar kerkennieuwsdelden@hotmail.com Mocht u niet beschikken over een e-mail adres dan kunt u de kopij handgeschreven inleveren bij de Parochie-administratie van de R.K. Kerk Langestraat 78 Delden, ook vóór de bovenvermelde datum.

Kopij voor kerkennieuws, enkele aandachtspunten.

1 Foto's

Voor een goede en vlotte verwerking wordt u verzocht om foto's, plaatjes en tekeningen als aparte bijlage met de tekst mee te sturen, dus niet in een wordbestand.

2 Ingescande tekst

Ingescande tekst is erg moeilijk te plaatsen. Gelieve dit te vermijden.

3 Bevestiging

U kunt een leesbevestiging instellen in uw mail programma

AUTO-DIENSTEN

t.b.v. KERKDIENTEN

NIEUWE BLASIUS EN OUDE BLASIUS.

Voor mensen die niet of moeilijk op eigen gelegenheid een kerkdienst kunnen bezoeken, biedt de Raad van Kerken Delden gratis autovervoer aan. Voor de katholieke viering op zondag kunt u vóór zaterdag 16.00 uur bellen met 06 46802087 en voor de protestantse dienst met 074 3762438. We hopen daarmee de gelegenheid te bieden om de dienst van uw keuze te bezoeken.

RAAD VAN KERKEN

Rek.nr. NL10RABO0313350809

t.n.v. G. Smit, penn.m.

secr. Dhr. Y. de Jong, Rupperink 1
7491 GP Delden, tel. 074-3766366

WELKOM NIEUW INGEKOMENE(N)

Als u destijds aan de SILA te kennen hebt gegeven dat uw persoonsgegevens bij verhuizing niet doorgegeven mogen worden door de burgerlijke overheid aan de kerkelijke instanties (i.v.m. de privacy), dan is dit ons eerste contact met u. Graag hadden wij u persoonlijk welkom geheten, maar om boven-genoemde reden was dat niet mogelijk.

Wij vragen dan ook aan u om zelf contact op te nemen met uw eigen kerk over uw nieuwe adres (maar ook bijvoorbeeld bij huwelijk, geboorte enz.) Zie hiervoor de adressenkaders per kerk.

Kerkennieuws is een uitgave van de Raad van kerken Delden.

Verspreidingsadres Delden

E.Wiessenberg

De IJsvogel 23 tel. 0743762438

Opmerkingen en vragen?

Voor opmerkingen en vragen kunt u bellen: W. Velthuis tel 3763170

Redactie Kerkennieuws

De redactie van Kerkennieuws bestaat uit : mevrouw W. Velthuis en mevrouw A. ten Buuren van januari tot de zomervakantie en uit mevrouw A.Wiggers, mevrouw I. Viscer en de heer E. Wiessenberg in de periode van de zomervakantie tot en met december.

Rekeningnummer PDK

NL66RABO0179158643



KERKENNIEUWS

Bankrelatie: NL16RABO0313364281

Rabobank Delden

t.n.v. gemeenschappelijk kerkblad.

7491 BL Delden

Uw giften maken dit blad mogelijk!

U kunt Kerkennieuws Delden ook digitaal bekijken via

www.blasiusdelden.nl en www.heiligegeestparochie.nl/downloads